

nin fazla hırslı olmanın anlamsızlığını keşfetmesi ve kendisini tasavvufa vermesini anlatan bir söyleşiye rastlandı.⁶⁷⁷ “Her şeyi bırakıp başını alıp gitmek” molasına uyınların en son örneği 31 yaşında, boşanmış, şocuksuz, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Gülin Aköz. Aköz’ün bir gün akılana esiyor ve her şeyi terk edip internetten tanıştığı üç yabancı yol arkadaşıyla birlikte dünya turuna çökmeye karar veriyor. Mehmet Y. Yılmaz’ın yönetimine geçmesiyle “gençlerin ve kadınların gazetesi” olmayı hedefleyen Milliyet, Aközle anlaşma yapmayı ihmal etmiyor. Gülin, “başından geçenleri, sevinçleri, hüzünleri, aşkları, kavgaları” Milliyet okurlarıyla paylaşacak. Döndüğünde gezdiği ülkelerden topladığı müzik diskleriyle de Açık Radyo’da bir program yapmayı tasarlıyor.⁶⁷⁸

“Lüzumsuz olabilme” veya “hayattan elini ayagımı çekme” kavramının doksanlı yılların ortasından itibaren kendini yoğun bir şekilde belli etmesinin yegâne nedeni ANAP’ın iktidara gelmesiyle birlikte başlayan serbest piyasa ekonomisinin nişmelerinden azami derecede faydalanan belli bir özvarlığa sahip olabilmek için asgari on ilâ on beş yıl la ihtiyac olmasuydu. Bu nedenle başta Emre Yılmaz ve Ishak Alaton olmak üzere ard arda iş dünyasını terk edip yeni bir hayat sürmeye başayan, veya “lüzumsuz olmak” felsefesini vadeden işadamı ve yöneticilerin söyleşilerine doksanlı yılların ikinci yarısında rastlanır oldu. Bu akımda da model Amerika, akımın “kanaat önderleri” de gene köşe yazarlarıydı.

YENİ TÜRK İNSANI VE “ÖTEKİ TÜRKİYE”

Turgut Özal ile başlayan yeni dönemde topluma “para bilinci”nin yerleşmesinin ardından “tüketici olma” bilinci de yerleşti. Bu bilincin yaygınlaşmasında en çok köşe yazarları etkili

iydi. Köşe yazarları Batıda mevcut olan daha iyi ve ileri yaşam koşullarını sürekli örnekler verecek methettiler. Türk insanının, içinde bulunduğu hayat şartlarından daha iyi, hatta yüksük yaşam koşullarını hak ettiğini savundular. Mehmet Barlas Türkiye’de sınıflar arasında mevcut olan gelir farklılığını gormezlikten gelip “villalara, gökdelenlere, yatlara, tüketim karşılıklı bir servet düşmanlığı dürtüsü ile tepki göstermekten kaçınmamız gerekiyor” tawsiyesinde bulundu.⁶⁷⁹ Çetin Altan “tüketim kültürü” zihniyetinin topluma yerlesmesi gerektiğini savundu.⁶⁸⁰ Basın ve televizyon yayınlarında yer alan daha iyi yaşam koşullarını gösteren yabancı dizi ve reklamlarla yeterince uyarılan tüketici doğal olarak daha kaliteli ürünleri arama-ya koyuldu. “Tüketici olma” bilincinin topluma yerleştiğinin en basit göstergesi kredi kartları sayısıdır. Yetmişli yıllarda saatde seçkin ve varlıklı kimselerin statü simgesi olan kredi kartları çok kısa sürede sıradanlaştu ve herkesin cüzdanında yer aldı. 1991 yılında 766.085 olan toplam kredi kartı sayısı Araklı 2001 itibarıyle 1992 verilerine kıyasla on sekiz misli artarak 13.996.806’ya yükseldi.⁶⁸¹

Alt ve orta sınıflar için amaç orta ve üst sınıflara erişmek ve sınıf atlamanın getirdiği gelir düzeyi yükselişinin nimestinden faydalannamaktı. Bu değişimin bir ölçüde gerçekleştiği bir ortamda varlıklı insanlar da liberal ekonominin nimestinden azami derecede faydalandılar, siyasi elitlerle olan ilişkilerini güçlendirdiler ve sonuçta servetlerini daha da artırıldılar. Yetmişli yıllarda ortalıkta pek görünüm istemeyen varlıklı kişiler, 12 Eylül sonrasında siyaset ve toplumsal ortamın değişmesi ve Özal’ın topluma yerleştirdiği zenginliğin kötü bir şey olmadığı ve ona erişmek için her türlü aracı kullanılabileceği anlayışının yaygınlaşmasıyla birlikte cesaret kazanıdilar. Bu cesaret servetlerini neredeyse futursuz bir şekilde

677 Ayşe Arman, “Hayattan zevk alıyorduğum atuk kendimizi oradan”, *Hürriyet Pazarı*, 1 Temmuz 2001 / Ayşe Arman, “Salırı Doğan'a tesekkür”, *Hürriyet*, 2 Temmuz 2001 / Mehmet Taşdiken, “Başarılı bir intihar”, *Radikal*, 5 Temmuz 2001.

678 Aysegül Sönmez, “365 günde devrialem”, *Miliyet*, 10 Temmuz 2001.

306 BALÍ RİFAT, Tarz-ı Hayattan Life Style'a: Yeni Seçkinler Yeni Melkanlar, Yeni Yaşamlar, İletişim Yayımları, 2002, s. 337

679 Mehmet Barlas, “Para harcanan ülke olabilmeliyiz!”, *Sabah*, 6 Mayıs 1996.

680 Çetin Altan, “En temel kültür tüketim kültüründür”, *Sabah*, 15 Mayıs 1994.

681 Söz konusu veriler BKM Bankalarası Kart Merkezi A.Ş. nin web sitesinden alınmıştır. Bkz <http://www.bkm.com.tr/turkce/istatistik.html> ve <http://www.bkm.com.tr/turkce/faaliyet.html>

teşhir etmelerine yol açtı. Güçlü işadamları ile iliskilerini geliştiren kimi köşe yazarları, Batı'da bile sadece yüksek sosyetenin ödeyebildiği beşbin dolarlık First Class biletleriyle yaptıkları konforlu uçak yolculuklarının ve gecesi 250 ila 450 dolar arasında değişen otellerin methmini yapmakta bir sakınca görmediler.⁶⁸² Kimine göre “yaşam kalitesi”, kimine göre “La Dolce Vita”⁶⁸³ şeklinde adlandırdınları bu hayat tarzını örnек alan orta sınıf da bir an önce “köşeyi dönmeye” ve en kusa yoldan gelir düzeyini yükseltip televizyon ve dergilerde yaşamalarını izlediği bu kişilerin düzeylerine veya en azından o düzeyin soluk bir kopyasına ulaşmaya çalıştı. Bütün bu çabalardan harcanırken model olarak alınan yaşam Batılı bir yaşam tarzı olduğundan kişilerin de bu tarza uygun bir görünümü sahip olmaları gerekiyordu. Bunun için de geleneksel Türk insanının yerine değişen zamana uygun bir Yeni Türk İnsanı'nın nüfus yaratılması şarttı.

Yeni Türk İnsanı İçin Şartname

Yeni Türk İnsanı'nın ne şekilde olması gerektiği konusunda şartname hazırlayanlar köşe yazarlarıdır. Köşe yazarları her şeyde olduğu gibi, Türk insanların modern çağ'a nasıl ayak uyduracağı konusunda da önderlik yapma ve toplumu eğitime görevini üstlendiler. Mehmet Barlas bunu “adam olma”nın şartlarını sıralayarak dile getirdi.⁶⁸⁴ Barlas bir diğer yazısında Garanti Bankası çalışanları için düzenlenen eğitim seminerlerinden birinde sunulan giyim kuşam alanında izlenmesi gereken kuralları çok beğenerek “kentli ve uygar toplum için, temiz bakaklı ve özenli insan şart” başlığı altında köşesinde alıntıladı.⁶⁸⁵ Zülfü Livaneli Fransa örneğini vererek köylерden köylülerle “kentlilik eğitimi” verilmendiği tak-

dürde “bilinçli birer yurtaş” olamayacaklarını yazdı.⁶⁸⁶ Zeynep Gögüs ise kent kültürüne uyum sağlayamamış taşrahhılla mücadele etmek için günlük hayatı uygulanacak basit ve pratik çözümler önerdi:

“Rokannın ne olduğunu bilmeyen İzmirli manavdan alışveriş etmeyeelim. Türk kahvesi vermeyen Cafellere ve ‘ristorante’lere bir kere daha uğramayalım. ‘Taksim neresi?’ diye soran şoförün takisinden inelim, parasını da ödemeylelim.”⁶⁸⁷

Yeni Türk İnsanının genç kadınlarla nasıl ilişkiye kurması gerektiği konusunda Güneri Civaoglu'nun şu şartnamesine bakmak lazımdır:

“Doğru dürüst bir meslek ya da eğitim... Bir yabancıl dili adam gibi konuşabilmek. Müzik, resim, edebiyat, sanat, sine-ma kültürü. Her gün en az iki kez banyo. Dişimi sık sık fırçalamak. Ağızı les gibi sarmışak, soğan... Koltuk altları ter kokmamak. Temiz ve abartılmamış giysiler... Örneğin bir gömlek, bir spor pantalon, yumuşak yazılık pabuçlar... Uzaktan yile-cekmiş ya da her an hadise çökarcakmuş gibi gözlerini dikip bakarak, sözüm ona -kızı kesecek- yerde, yanına gidip yumuşak sesle bir kadeh içkiye, dansa, yemeğe davet etmek.”⁶⁸⁸

Güneri Civaoglu'nun şartnamesindeki “koltuk altları ter kokmamak” maddesi Serdar Turgut'un da özellikle önem atfettiği bir madde. Turgut İstanbul'da metronun hizmete girmesi vesilesiyle yazdığı bir dizi yazida “köyündeki at arabasından inip, İstanbul'a sefilleri oynamak için gelen insanlar”a metroda nasıl davranışları gerektiğini anlattı. Bu kurallar arasında “koltuk altları ter kokmamak” en baş sıradı yer alıyordu.⁶⁸⁹

⁶⁸⁶ Zülfü Livaneli, “Kentlilik eğitimi”, Sabah, 25 Mayıs 1994.

⁶⁸⁷ Zeynep Gögüs, “Manav ve roka”, Sabah, 1 Ocak 1995.

⁶⁸⁸ Güneri Civaoglu, “Tavla-Satranç-Üçkâğıt...”, Milliyet, 15 Eylül 1996. Vurgulama yazar tarafından yapıldı.

⁶⁸⁹ Serdar Turgut, “İstanbul metrosu için kuralımlar”, Hürriyet, 2 Ekim 2000 / Serdar Turgut, “Kokmayan çorap Türklerde uygun mu?”, Hürriyet, 17 Ekim 2000 / Serdar Turgut, “Kokulara kesin çözüm”, Hürriyet, 18 Ekim 2000 / Serdar Turgut, “Tekrar metro üzerinde”, Hürriyet, 1 Şubat 2001.

dürde “bilinçli birer yurtaş” olamayacaklarını yazdı.⁶⁸⁶ Zeynep Gögüs ise kent kültürüne uyum sağlayamamış taşrahhılla mücadele etmek için günlük hayatı uygulanacak basit ve pratik çözümler önerdi:

“Rokannın ne olduğunu bilmeyen İzmirli manavdan alışveriş etmeyeelim. Türk kahvesi vermeyen Cafellere ve ‘ristorante’lere bir kere daha uğramayalım. ‘Taksim neresi?’ diye soran şoförün takisinden inelim, parasını da ödemeylelim.”⁶⁸⁷

Yeni Türk İnsanının genç kadınlarla nasıl ilişkiye kurması gerektiği konusunda Güneri Civaoglu'nun şu şartnamesine bakmak lazımdır:

“Doğru dürüst bir meslek ya da eğitim... Bir yabancıl dili adam gibi konuşabilmek. Müzik, resim, edebiyat, sanat, sine-ma kültürü. Her gün en az iki kez banyo. Dişimi sık sık fırçalamak. Ağızı les gibi sarmışak, soğan... Koltuk altları ter kokmamak. Temiz ve abartılmamış giysiler... Örneğin bir gömlek, bir spor pantalon, yumuşak yazılık pabuçlar... Uzaktan yile-cekmiş ya da her an hadise çökarcakmuş gibi gözlerini dikip bakarak, sözüm ona -kızı kesecek- yerde, yanına gidip yumuşak sesle bir kadeh içkiye, dansa, yemeğe davet etmek.”⁶⁸⁸

Güneri Civaoglu'nun şartnamesindeki “koltuk altları ter kokmamak” maddesi Serdar Turgut'un da özellikle önem atfettiği bir madde. Turgut İstanbul'da metronun hizmete girmesi vesilesiyle yazdığı bir dizi yazida “köyündeki at arabasından inip, İstanbul'a sefilleri oynamak için gelen insanlar”a metroda nasıl davranışları gerektiğini anlattı. Bu kurallar arasında “koltuk altları ter kokmamak” en baş sıradı yer alıyordu.⁶⁸⁹

⁶⁸⁶ Zülfü Livaneli, “Kentlilik eğitimi”, Sabah, 25 Mayıs 1994.

⁶⁸⁷ Ali Rıza Kardüz, “Yaşam kalitesi”, Sabah, 17 Ekim 1994.

⁶⁸⁸ “La Dolce Vita”, Tempo, 2-8 Aralık 1999, sayı 625, s. 15.

⁶⁸⁹ Mehmet Barlas, “Adam olmanın yolları...”, Hürriyet, 30 Ağustos 1992.

⁶⁹⁰ Mehmet Barlas, “Kentli ve uygar toplum için, temiz, bakaklı ve özenli insan şart!..”, Hürriyet, 13 Mart 1993.

Serdar Turgut'a en büyük destek Hadi Uluengin'den geldi. Uluengin destegini hakaretamız bir üslüpla vermeyi tercih etti:

"Sizler hepiniz, eğer dağda tek başına ayılarla ikamet eden ve kendisine hiç saygı beslemediği için de onlar gibi kokmaktan beşis duymayan insan bozuntularıysanız, ister seniz derinizi postla değiştürün ve ayriyeten de koltuk altlarınızda hayvanın düşküsunu, zerre kadar umurumda değil. Ancak, şehrre indiginizde o kokuyu zinthar bana taşımayın! Oradaki aylığınızın derecesini burada ayı oğlu aylığa vardurmayın! Kokunulan bana ne, ama bitişigimden, şehrimden ve metromdan uzak, çok uzak, upuzak durun!"⁶⁹⁰

Yeni Türk İnsan'ım şekillendirmeye ve inşa etmeye yönelik yazınlarda yer alan koşullar arasında dört tanesi gazetecilerin ortak mutabakat sağladıkları şartlar olarak ön plana çıktı. Bunlar, sigara içmemme, fiziki görünüm, hayvanseverlik ve milletçilikti.

Batı'daki, sigara içmemenin uygur kişinin en başta gelen özgürlüğü olduğu görüşü, Türk yetişkinler tarafından da bennimsendi ve kapalı mekânlarda sigara içilmesini yasaklayan kanun kabul edildi. Buna paralel olarak Dünya Sigara İçmeme Günü vesilesiyle televizyonlarda programlar düzenlendi.⁶⁹¹ Sigarayı bırakın ve dolayısıyla uygarlığa bir adım daha yaklaşan Türk insan için bundan sonra yapılması gereken şey fiziki görünümlünü değiştirmesi idi. Yeni Türk İnsan'ın geleneksel Türk figüründen ayrılan en önemli özellikler erkeklerin sakalsız, bıyiksiz, kadınların da, Tansu Çiller örneğinde olduğu gibi, sarışın olmaları. Erkek ve kadınların ortak özelliklerini ise beyaz tenli olmaları. Yeni Türk İnsan'ında gözlemlenen bu değişimin gerçekleşmesi için reklamlar öncülüük yaptı. Birkaç gazetecinin gözlemediği gibi reklamlarda rol alan kişiler çögünlükla sarışın, renkli (tercihan mavi) gözlü ve beyaz tenli kimselerdi.⁶⁹²



Bankamatik'ten alım alır, hisse senedi satar Devlet İhavılı alır, İŞ Yatırım Fonlarını satar. Ya da hiçbir şey alıp satmaz; yalnızca, o gün, yatırımmın kendisine ne kadar kar getirdiğini kontrol eder. Hazine bonosu satıp nakde çevirir, parasını cebine koypüp gider. Gecenin ikisinde gelir, gündüz birde gelir, akşamüstü beşte gelir... Alır, satar. Alır, satar, para ya gevdirir. Nasıl istersse... (Bu hesabın adı Yatırım Hesabı. Bu hesap, yalnızca İş Bankası'nda. Yalnızca, Türk bankacılığına illeri sunmayı alışkanlık haline getirmiştir otan bankada...)

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Dünya, 13 Mayıs 1996.

690 Hadi Uluengin, "Kokarcı", Hürriyet, 8 Ekim 2000.

691 Cengiz Çandar, "Sigaraya elveda...", Sabah, 3 Haziran 1995.

692 Yalçın Peksen, "Reklam kurbanı", Hürriyet, 10 Mayıs 1995 / Ruhat Mengi, "Tip değiştiriyoruz", Sabah, 29 Mayıs 1995.

Reklamlarda yer alan kişilerin özellikleri sarışın, mavi gözülü ve beyaz tenli olmaktan ibaret değil. Bir banka reklamında olduğu gibi reklamlarda genellikle otuzlu yaşlarda, ortann üstünde bir yaşam düzeyine sahip, iyi eğitimli, yaşamlarından memnun gümüşseyen kişiler rol almaktadır.⁶⁹³

Yeni Türk İnsanı'ndaki değişiklik kendi fiziki görünümüyle karıştı olmayıp yakın çevresini de içermeyecek. Köşe yazarları Batılı uygar insanın önde gelen özelliklerinden hayvanseverliği de topluma aşılamaya çalışırlar. Bunda ithalatin serbest bırakılması ve SSSC'nin dağılmاسının akabinde kurulan yeni cumhuriyetlerden Türkiye'ye gelen tüccar-turistlerin beraberlerinde köpek yavruları getirip satmaları da çok etkilidir. Birkaç yıl içinde satış noktaları, gıda, dergisi, veterineri, kliniği, hastanesi, seyahate çıktıduğunda emanet edileceği oteliyle kayda değer bir evcil hayvan sektörü oluştu. Bu durumun oluşmasında Köşe yazarlarının etkisi inkâr edilemez. Köşe yazarları evlerinde besledikleri kedi veya köpeklere yazılarında konu ederek insanların evde hayvan besleme sevgisini aşalamaya çabalıtlar, bunda da bir ölçüde muvaffak oldular.⁶⁹⁴ Hayvan sevgisinin gelişmesindeki önemli nedenlerden bir diğer de köpek sevgisinin laik ve Avrupa bir yaşam tarzını kabul ettiğini göstermek isteyen toplumun bir kesimi tarafından benimsenmesiydi. Mesut Yılmaz bile bu görüntüyü verebilmek için eşi, oğlu

693 Dünья, 13 Mayıs 1996 / Hürriyet, 19 Mayıs 1996 / Milliyet, 26 Mayıs 1996. Ertuğrul Özökök "Çok ünlü bir estetikci"nin verdiği istatistikleri rakamlara dayanarak ilginç bir gelişmeyi dikkatli çekiyor. Bu da Türk erkeklerinin giigide vücut ve yüz bakımına önem verdikleri. (Ertuğrul Özökök, "Erkeğin estetik rönesansı", Hürriyet, 19 Ekim 1997).

694 Mehmet Barlas, "Benim köpeğim başkadır!", Hürriyet, 22 Haziran 1992 / Ertuğrul Özökök, "Kedim, beni 9 yıl önce seçmiştim", Hürriyet, 27 Haziran 1994 / Ertuğrul Özökök, "Tenis topu yiyen köpeğin macerası", Hürriyet, 4 Şubat 1996 / Ayşe Arman, "O benim ogüm!", Hürriyet, 6 Nisan 1996 / Doğan Hızlan, "Hayvansever dostlarım", Hürriyet, 29 Mart 1998 / Gülcin Telci, "Benim bir kedim bile var", Hürriyet, 23 Ocak 1999 / Cüneyit Ülseyer, "Kediler ve köpekler hakkında", Hürriyet, 23 Ocak 1999 / Ertuğrul Özökök, "Siyaset dışı duyarlılıklar", Hürriyet, 7 Şubat 1999. Hürriyet'in köpeğin sevgisini geliştirmek amacıyla 200 metre yakına gelmişken", Hürriyet, 30 Ekim 1997 / Ertuğrul Özökök, "Cumhuriyet Mahyaları", Hürriyet, 26 Ekim 1998 / Ertuğrul Özökök, tuplar, Ümit Yayıncılık, Ankara, 2000).

ve köpeğiyle birlikte fotoğrafçılara poz verdi.⁶⁹⁵ Günümüzde basında hayvanlarla ilgili haberlere neden daha çok rastlandığının cevabını Ertuğrul Özökök, "Hürriyet hayvan haberlerine en çok yer veren gazete. Çünkü biz, hayvan sevgisinin gelişmişlik düzeyiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz" şeklinde veriyor.⁶⁹⁶ Özökök'e göre Hürriyet'in hayvanlarla ilgili habere yer vermesindeki etken okurun talebi.⁶⁹⁷

Doksanlı yıllarda Yeni Türk İnsanı'nu şekillendiren ve onu belirleyen önemli özelliklerden bir diğer de milliyetçilik. Kimi köşe yazarları tarafından "Yeni Türk milliyetçiliği" olarak tarif edilen bu milliyetçiliğin toplum tarafından benimsenmesi için gayret sarfedenler gene köşe yazarları. Bu gayretler gerek haberlerin veriliş tarzında, gerekse köşe yazılarında kendini belli ediyor.⁶⁹⁸ Milliyetçilik yeni bir olgu olmayıp bir alt damar olarak toplum içinde daima mevcuttu. Değişik olan doksanlı yıllarda bu damarın Yeni Türk İnsanı'ni belirleyen unsurlardan biri haline gelmemesidir. Kemalist milliyetçilik doksanlı yıllarda önce Güneydoğu'daki Kürt sorununa, daha sonra da RP'nin önce yerel, daha sonra genel seçimlerden birinci parti çakarık koalisyon ortağı olmasına bir tepki olarak gelişti. İslami kesime karşı ortaya çıkan tepkinin en bilinen şekilleri reklamlarda Atatürk'ün tema olarak kullanılması, laikliği korumaya yönelik mesajların verilmesi; Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının coşkuyla yapılması yolundaki tesvik, telkin veALKIŞLARDIR.⁶⁹⁹

695 "Turks' new love of dogs", The Economist, 23 Ocak 1999, s. 31.

696 Ertuğrul Özökök, "Siyaset dışı duyarlılıklar", Hürriyet, 7 Şubat 1999.

697 Ertuğrul Özökök, "Azalan büyükler, çoğalan kediler", Hürriyet, 23 Ocak 1999.

698 Bu konuda şu çalışmala bakanlıbilir: Taml Bora, "Türkiye'de milliyetçilik söylemleri: Melez bir dilden kahn ve düzensiz lugati", Birlikim, Kasım 1994, sayı 67, s. 9-24 / Doç. Dr. Arus Yumul ve Doç. Dr. Umut Özkanlı, "Milliyetçiliğin fark edilmeyen yüzü", Vartlık, Mayıs 1997, sayı 1076, s. 6-11.

699 Ertuğrul Özökök, "Artık gerçekten inanıyorum", Hürriyet, 29 Ekim 1994 / Ertuğrul Özökök, "Çiller: Türkiye milliyetçiliği doğdu", Hürriyet, 31 Ekim 1994 / Ali Rıza Kardız, "Tâk-ı zafer", Sabah, 28 Ekim 1995 / Süleyman Demirkan-Kadir Ercan, "Cumhuriyet senliği", Hürriyet, 30 Ekim 1997 / Ertuğrul Özökök, "Hazır 200 metre yakına gelmişken", Hürriyet, 30 Ekim 1997 / Ertuğrul Özökök, "Cumhuriyet Mahyaları", Hürriyet, 26 Ekim 1998 / Ertuğrul Özökök,

Değişen Türkiye'de Değşim

**Murat
KURUZ**



Yeni Türk İnsanı'nın şıklendirmeye yolunda sürekli çaba sağlayan köşe yazarlarının yazalarının İslam dini ve gelenekleri de önemli yer tutmaktadır. Kendisini "saf ve bakır Anadolu çocuğu" olarak tanımlayan, yazalarında muhafazakar ve milliyetçi bir çizgi sergileyen Güngör Uras yıllar boyunca Kurban ve Şeker bayramlarında, Mirac, Berat ve Kadir gecelerinde okurlarının bayramlarını ve gecelerini kutladı, onları sadaka ve zekât vermeye davet etti. Köşe yazarlarının okurlara yapılan bir diğer telkin millî bayramlarda evlerine ve apartmanlarına bayrak astmalarıydı. Bunun yapılmamasının insanların millî duygularının zayıfladığına işaret ettiği düşünüldü.⁷⁰⁰ Yazalarında bayrak temasına yoğun olarak yer veren yazarlardan bir dğeri de Ertuğrul Özökök. Özökök günlük hayatla ilgili birçok konuda olduğu gibi bayrak konusunda da Amerika'yı referans aldı. Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü'nun İstanbul'a taşınması vesilesiyle düzenlenen açılış davetine katılan Özökök'tün yeni binada dikkatini çeken nokta bayrak direğiydi:

“Ortadaki binanın tepesine, su ana kadar Türkiye'de gördüğüm en güzel Türk bayrağı çekilmiş. Bayrağın direğinin amerikalı Amerikan esprisine göre yapılmış. Yani ülkenin kendine güvenini ve bir simbol olarak bayrağın temsil gücünü çok iyi veriyor.”⁷⁰¹

Özkok'un vazgeçtiği milliyetçilik, Cumhuriyet'in 75. yılı kutlamaları, damadı pop sanatçısı Ercan Saatçi'nin askere uğurlanması vesilesiyle coşkulu asker uğurlama tezahüratlarna alıştırmak, Kürt-Türk, İslamcı-Laik kutuplaşmasının eşliğinde Türkiye'nin kutuplaşmaması için sürekli “birlik-beraberlik” ruhunu aşılımaya çalışmak ve MHP Genel Başkanı Al-

⁷⁰⁰ “En büyük referandum”, Hürriyet, 30 Ekim 1998 / Murat Birel, “Seyrettığımız değil de kattığımız bir bayram özlemi”, Sabah, 24 Ağustos 2000.

⁷⁰¹ Tevfik Güngör, “Bayrak”, Dünya, 31 Ağustos 1992 / Rauf Tamer, “Bayrak asın...”, Hürriyet, 28 Ekim 1992 / Ali Rıza Kardüz, “Bayrak”, Sabah, 27 Ekim 1994 / Rauf Tamer, “Bayrak as”, Sabah, 25 Ekim 1996 / Yaşar Aksoy, “Bayrak...”, Yeni Asır, 31 Ağustos 2000.

parslan Türkeş'i övmek şeklinde tezahür etti.⁷⁰² Özkök'ün öncülüğünü yaptığı bu yeni milliyetçilige uygun "millî insan" tipi ise İstanbul Etiler'de açılan Fly-Inn mekânında rastlanan gençlik. Mekânnın ortasına asılan *The London Illustrated News*'da yayımlanan Atatürk'ün bir kadınlı dansını gösteren ünlü fotoğraf, girişteki direkte dalgalanan Türk bayrağı, mekânda çalınan Türk pop müziği gibi öğeler de Özkök'ün "yeni milliyetçilik" kavramının kapsamına girmekte:

"Üçü de genç. Üçü de Batlı. Üçünün kuyafeti de rahat ve bir Amerikalı gencin giydiği türden. Üçünün saç tırası da modern. Birinin ensesinden kat kat yükselen kup, yeni evrensel genç portresini ortaya çıkarıyor. Otekî ikisinin alabros saç keşimi ise, Amerikalı askerin Vietnam'da başlatıp, Körfez Savaşında dünya vatandaşına getirdiği yeni bir insan tipinin prototipini çıkarıyor. Kisaca üçü de evrensel. Üçü de evrensel ama, üçü de, sandığımızdan çok, ama çok daha fazla 'Millî.' Girişteki yüksek direktçe dalgalanan Türk bayrağı, içerdeki Atatürk fotoğrafı ve Türkiye'nin en hayatı sorunlarına bakışları, ortaya yeni bir 'Millî insan' tipi çıkarıyor. Türkiye, çoğu kimse'nin henüz keşfedemediği ve asla da keşfedemeyeceği yeni bir insan yaratıyor. Bu yeni insan, yaşama tarzı, değerleri, kılık kuyafeti, kültürel tüketimi ile tam anlamıyla Batlı."⁷⁰³

Yeni Türk milliyetçiliğinin bir diğer özelligi de zaman zaman beklenmedik bir şekilde kaba yüzünü belli etmesi. Bu genellikle Türkiye'nin herhangi bir ülkeyle siyasi ihtilafla düşmesi halinde o ülkenin ürünlerini boykot etme konusunda köşe yazarlarının kamuoyunu kuşkırtması şeklinde cereyan etti. Bu tür boykot çağrılan sadece uluslararası ihtilaflarla sınırlı kalmadı. Örneğin Sony'nin DVD oynatıcısı satın alanlara bedelsiz verdiği DVD'lerden birinin *Gecceyarısı Ekspresti* filmi olması, köşe yazarlarının okurları Sony ürünlerini boykota davet et-

⁷⁰² Rifat N. Bali, "Ertuğrul Özkök: Yeni Türk İnsanının heykeltraşı", *Birlikim*, Nişan 2001, say 144, s. 57-65.

⁷⁰³ Ertuğrul Özkök, "Yeni milliyetçilik", *Harriyet*, 21 Aralık 1992.

melerine neden oldu.⁷⁰⁴ Kaba milliyetçliğin en çarpıcı örneği ise Anadolu Ajansı'nın "Yillardır Türkiye aleyhtarı tutumu ile tanınan Amerikalı senatör Claiborne Pell, Parkinson hastalığına tutuldu" haberini üzerine Murat Birsel'in yazdıkları:

"Yine 'Allah'ın sopasının olmadığını", Türk düşmanlarının naziş çarplığına görmek mümkün. Ashinda zihinsel işlevlerinde arıza olmayan hiç kimse Türk düşmanı olamaz, ama duş mühraklar bunu da gizlemişlerdir... Madem adam gidici diye seviyorumuz bari kimseye söylemeyeelim..."⁷⁰⁵

Yeni Türk insanı'ndan Örnekler

Özkök'ün çizdiği Yeni Türk İnsanı profiline en çok uyanlar pop müziği sanatçuları, askerler, sporcular ve yeni alışveriş merkezlerindeki mağazaların satış elemanları. Bu insanların her biri Yeni Türk İnsanının çeşitli örnekleri. Örneğin satış elemanları:

"Onlara eskiyen tezgâhtar derdik. Şimdi satış elemamı diyorum. Büyük mağazalarda, galerialarda, Akmerkezlerde dikkat edin. Onları hemen tanıyalıksınız. Kısa kesilmiş saçları, çogu kez arkaya taranmış. Yüzleri tertemiz. Çok içtenler. Hemen sıcak bir temas kuruyorlar. Hareketleri kadar konuşmalar da sıcak, samimi ama asla laubalı değil. Onlar benim alışveriş yoldaşlarımlı. Alışveriş etmek kadar, onlara sohbet etmeyi seviyorum. Çok girdigin bir insan olduğum söylenenmez. Ama onlarla hemen arkadaş oluyorum. Her şeyi konuşuyorum. Kiya-

⁷⁰⁴ Meral Tamer, "Sony DVD'nin promosyonu Gecceyarısı Ekspresti filmi!", *Milliyet*, 129 Haziran 1999 / Ruhat Mengi, "Sony'ye boykot iyi fikir", *Sabah*, 22 Haziran 1999 / Rauf Tamer, "Sony'nin ayibi", *Sabah*, 22 Haziran 1999 / Rauf Tamer, "Sony'nin duyarlılığı", *Sabah*, 23 Haziran 1999 / Meral Tamer, "Sony'ye tepki yayıyor", *Milliyet*, 23 Haziran 1999. *Gecceyarısı Ekspresti*, esrar kaçakçısı Amerikalı Bill Hayes'in tutuklanması ve cezaevindeki yaşamını konu eden bir filmidir. Filmede Türk polisi "İşkenceci" ve "zalim" olarak记得 medimediktedir ve bu yüzden Amerika'daki Yunan, Ermeni ve insan hakları lobilleri filmi propaganda malzemesi olarak kullanırlar.

⁷⁰⁵ Murat Birsel, "Türkiye aleyhtarı senator hasta oldu", *Yeni Yüzyıl*, 11 Nisan 1995.

fellerini çok seviyorum. Erkekleri de kızları da modern. Sadece kuyaletlerinden söz etmiyorum. Kafalarının içleri modern. Size bir malı satmaya çalışırken, aynı zamanda bilgi veriyorlar. Hepsi gülleriyüzlü. En güzel de, sizi en rahatsız, en çekinmiş olduğunuz an rahatlatıyorlar. Yani, giyip denebildiğiniz bir malı almakтан vazgeçtiğiniz an, imdadınız yeteriyorlar. Sizi alıp, alışverişeylentinin bu en badireli saniyelerinden, yani bu manevi cehennemden kaçarıyorlar. Küçük bir cümle, bir 'İnsallah bir dahaki sefere olur' türünden zarif bir cümle ile sizin kurtarıyorlar.

O yüzden onları çok seviyorum. Onlar yeni Türkiye'nin yeni insanları. Alışverisi sadice ticaret olmaktadır çökarp, hatta keyifli bir yanı haline getiren bu insanlara hayranlık duyarım."⁷⁰⁶

"Genç adamın başında, son günlerin genç estetiğinin en güzel saçları, başındaki bantın üzerine düşünce, karşımıza çağdaş bir yüz çıkıyor. Çağdaş ve güzel. Büyüksüz, iyi, genç ve modern. Türkiye'ye 23 yıl sonra Dünya Şampiyonluğu getiren bu genç giresçi, bize milli spora, modernlik alaşımının en muhteşem keyfini veriyor. Düşünüyorum... Bir hafta önce televizyondan naklen yayınım izlediğim Dünya Atletizm Şampiyonasındaki büyük sporcular bu genç insandan farklı mıydı?

Tam aksine, bizim gencimiz, bizim şampiyonumuz hepinden dana yakışıklı, hepsinden daha modern."⁷⁰⁷

Özkökün model olarak sunduğu Yeni Türk İnsanı portresinden bir diğer TSK mensupları. Özkök askere giden genç-

lerle ilgili gözlem ve duygularını dile getirirken sürekli olarak Batı ve özellikle Amerikan gençliğini veya askerlerini referans almaktadır. Bunu yaparken de Türk gençlerinin Batı'daki akranlarına fiziken ne kadar benzediklerini vurgulamakta:

"Üzerinde kısa kollu bir tişört var. Başına üzerinde kuru kafa desenleri bulunan kırmızı bir bandana takmış. Ya İstanbul'dan, ya Ankara'dan, ya Antalya'dan satın almış. Hemen yanlarında ise aynı yaşta başka bir genç. Onun da kepi tersine çevrilmiş. Karşımızda sanki iki rapçi duruyor. Oysa onlar asker. Hem de Türk askeri. Yaşları 19, bilemediniz 20. Yirmilere ve güzel çocukların. Her biri size, Türk insanının değerlenen, güzelleşen güzergahını çiziyor."⁷⁰⁸

Özkökün Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir jet uçağının Middilli adası açıklarında denizde düşmesinin akabinde sağ kurtulan pilotun basın mensuplarının önüne duş almadan ve traş olmadan çıkmayı reddetmesi üzerine yaptığı yorum gene fiziki görünümle ilgili. Ancak burada yapılan önelimi vurgu TSK'nın sivilere kiyasta görünümne ne kadar önem verdiği:

"Hırpanlığın, beş karış sakalla gezmenin neredeyse milli haslet sayıldığı bir ülkeden gelen subayın şu hareketine bakın. (...) Fotografla uzun uzun baktım. Tertemiz bir genç. Arka-daşımı ve tayaresini kaybetmemen derin üzüntüsü her çizgisinden okunuyor. Ama sakal tırasını olmus. Banyosunu yapmış. Küçüklik bir hareket. Büyük bir saygı. Medenilik, kendini asıl böyleince ayrınlarda gösteriyor. Ve ne mutlu ki, Türk subay bu ince ayrıntıları çok iyi yakaladı.⁷⁰⁹

Yeni Türk İnsan esas itibarıyle İstanbul'da yaşayan, iyi eğitim almış, yüksek öğrenimini Amerika'da yaptığı için Amerikan kültüründe aşina bir insan profilini yansıtıyor. Evrensel olduğu kadar yerel değerlere de bağlı ve onları benimsemiş bir kişi. Bu özelliklere uygun kişiler köşe yazarları tarafından

706 Ertuğrul Özökök, "Günlük hayattan zarif çizgiler" *Hürriyet*, 18 Eylül 1994.

707 Ertuğrul Özökök, "Hani Sivaslılar sadice otel yakardı?", *Hürriyet*, 29 Ağustos 1993. Bir başka benzer yazı için bkz. "Jöle saçı 'saklı' bir çocuk", *Hürriyet*, 8 Kasım 2001.

708 Ertuğrul Özökök, "Arkadaş, Türkiye bu tadi seviyor", *Hürriyet*, 26 Mart 1995.

709 Ertuğrul Özökök, "Türk subay traşız inmedi", *Hürriyet*, 31 Aralık 1995.

“toplumun rol modelleri” olarak hep ön plana çıkarıldı ve geleceğin Türk insanı olarak sunuldu.⁷¹⁰ Ertuğrul Özkök’ün bir Amerika gezisi dönüsünde kaleme aldığı şu satırlar 21. yüzyılı şekillendirecek olan yeni bir kuşağıın esikte olduğunu ilanı:

“Etrafiniza bakın artık yeni bir Türkiye’nin doğduğunu, yeni Türkler’in bu ülkenin imajına hâkim olmaya başladığını görecsiniz. Jön Türkler dönemi kapandı. Şimdi bütün dünyada yeni Türkler dönemi açılıyor. Ve o yeni Türkleri, bundan böyle 21.inci yüzyıla karakterini verecek olan sektörlerde görevcez. Sporda, sağlıkta, kültürde, eğlencede, medyada ve yeni ekonomide... Bu insanların yüzünü önceki akşam Kopenhag’dan statta gördük. Genç ve güzel insanlar. Hem davranışları, hem fizikleri, külk ve kıyafteleriyle gelişmiş ülkelerden hiç de geri kalmayan, birçok alanda öne dahi geçen yeni Türkler, bu ülkeye müthiş bir gelecek vaat ediyor.”⁷¹¹

Yeni Türkler’in ortaya çıkmasıyla birlikte Yeni Türk Ailesinden de söz etmek mümkündür. Bunun içün Tansu Çiller’in bir Türk-Henkel Toplantısı’ndaki konuşması sırasında çizdiği geleceğin Türk ailesi portresine bakmak yeterli:

“Sabah baba kalkıyor. Hemen tansiyonu ölçülüüyor, sağlık kontrolü yapılıyor. Duşa borsayı izliyor. Evin çocuğu bilgisayarla ödevini gönderiyor. Okula gitmeye gerek kalmıyor. Bu arada evin beyi, bilgisayarla alışverişe başlamış bile. 21. yüzyıl kadınların etkin olacağı bir yüz yıl olacağından erkekler alışveriş gibi ev işlerini yapıyor. Hamam, iş için bir günlüğüne Tokyo’ya gidiyor ve akşamı dönmüyor.”⁷¹²

21. yüzyıla adım atarken Yeni Türk İnsanının karakalem bir esküz çizilmeye çalışılırsa ortaya çıkan portre, basının yıldız isimlerinin elbirliğiyle oluşturmaya ve nihai şeklini vermeye uğraştıkları günümüz kentli elitlerinin bir portresidir. Fiziki görünümlü ve eğitimi itibariyle Avrupalı veya Amerikalı akrallannadan ayırdı edilemeyen, buna karşılık millî değerlerimizden bayrağa sahip çıkan, Cumhuriyet Bayramı’na mayatlar, ay yıldızlı ve Atatürk portresi rozetler, Türk pop müziği ve Onuncu Yıl Marşı eşliğinde kaulan, hafta sonları tenis oynayan, televizyonda NBA maçlarını kaçırmayan; “hayattan zevk alma” kavramını en geniş anlamıyla uygulamayı, önce TÜGİAD veya GYLAD’da üye olmayı, daha sonra TÜSİAD’da terfi etmeyi, her gün basında ve televizyonda gördüğü gücü temsil eden simalarla senli benli konuşacak kadar samimi ilişkiler geliştirmeyi, bir telefonla Devlet Bakan’na ulaşabilecek kadar güçlü bir genel müdür veya patron olmay, yeterince para kazandıktan sonra Ertuğrul Özkök’ü örneklip⁷¹³ kiralamayı özel uçağa atlayıp Ege veya Akdeniz’inden bir koyundaki evinde kendisini bekleyen eşine uçağın kanatlarından atlayıp kavuşmayı hayal eden Yeni Türk İnsamı.

Görüntüyü Bozan ve Kirletenler

Batlı bir yaşam tarzına ayak uydurmak isteyen ve Özal’lı yıllarda servete kavuşan yeni bir kesim, bu yaşam tarzının daha çok simgesel yanyla ilgilendi. Lüks araba sahibi olmak, markalı kıyafetler giymek, sık sık yurtdışına seyahate çıkmak, pahali ve markalı saat ve mücevherle sahip olmak gibi toplumsal statü simgeleri bu kesim tarafından çabucak benimsendi. Ancak bir yan İstanbul merkezli büyük işadamları, diğer yandan gazeteciler bu “yeni zenginler”i ağır bir dille eleştirmeye başladılar. Ayını zamanda sadecе “yeni zengin”i değil, kursal alandan kente göç eden ancak kent yaşamına uyum sağlayamayan herkesi eleştirdiler. Popüler mizah dergilerinin ortaya attıkları “magan-

⁷¹⁰ Bu konuda şu yazınlara bakılabilir: Zülfü Livaneli, “Aydınlk Türkiye’nin temsilcileri”, *Sabah*, 27 Temmuz 1993 / Haşim Akman, “Yeni Türkler...”, *Aktüel*, 28 Temmuz-3 Ağustos 1994, sayı 160, s. 28-33 / Cengiz Çandar, “Onat ile Yasemin”, *Sabah*, 14 Ocak 1995.

⁷¹¹ Ertuğrul Özkök, “Bu yeni Türkler de fazla oluyorlar”, *Hürriyet*, 19 Mayıs 2000.

⁷¹² İhsan Yılmaz, “Çillerin gelecek fantizileri”, *Millet*, 12 Şubat 1995.

⁷¹³ Ertuğrul Özkök, “Deniz uçağındaki amatör Indiana Jones”, *Hürriyet*, 18 Haziran 2000.

da” ve “zonta” sözcükleri kentli eltiler için adeta bir can simidi. Metin Üstündağ bu iki sözcüğü söyle tarif ediyor:

“Maganda ve zonta kelimeleri kültür salatası, kültür karmaşası içinde bulunan insanları tamamlıyordu. Özellikle Özal döneminin ne oldum delisi olmuş, hem maddi hem manevi açıdan dengesi şısmış insanların anlatan bir deyimdi. Fakat o insanlar zamanla kültürel egemenlige sahip oldukları için sonrasında bu maganda ve zonta kelimeleri suradan fakir insanların üstüne kaldı. Ashında etik, estetik bilmeyen zengin insanlara verilen bir addı.”⁷¹⁴

Kentli seçkinler bu iki deyimi hemen sahiplendi, duşlayıcı ve ayırmacı anımlar yükleyerek kullandı. Böyle olunca da “maganda” ve “zonta” yaygın bir şekilde pala bınyılı, altın künelyeli olarak karikatürize edilen Anadolu kökenli yeni zenginleri, İstanbul'a göç edip yerleşenleri ve İstanbulluşamrägınları, tarif etmek için kullanılmaya başlandı. Gazeteciler “maganda” olarak adlandırılan bu yeni kişiliğin tarifini yapmak için birbirleriley yarıştı.⁷¹⁵ Güngör Uras televizyon kanallarında en çok izlenen eğlence, kültür programları ve Türk filmleri listesini inceledikten sonra Türk halkın kültür düzeyi hakkında derin bir ümitsizligé kapılarak Türkiye'nin AB'ye girmesinin tamamen hayal olduğu sonucuna vardı.⁷¹⁶ “Magandalar”a sempati beslemeyen bir diğer kişi Prof. Baskın Oran.

Oran onları söyle tarif ediyor:

⁷¹⁴ Sorun Sonuda: Salı Toplantıları 1999-2000, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2001, s. 17.

⁷¹⁵ Çetin Altan, “Şahane bir magandayın tanımak için...”, *Sabah*, 16 Mayıs 1992 / Çetin Altan, “Maganda siyasetçilerdeki ortak kalıplar”, *Sabah*, 8 Haziran 1992 / Çetin Altan, “Değişik telden maganda havalar”, *Sabah*, 11 Temmuz 1992 / Mehmet Barlas, “Nasıl maganda olunur?”, *Hürriyet*, 20 Ağustos 1992 / Mehmet Barlas, “Nasıl zonta olunur?”, *Hürriyet*, 21 Ağustos 1992 / Mehmet Barlas, Barlas, “Anti-gögü kuralları...”, *Hürriyet*, 23 Ağustos 1992 / Mehmet Barlas, “Maganda patronluğunu rehberi...”, *Hürriyet*, 14 Mart 1993 / Mehmet Barlas, “Nasıl deniz magandası olunur?”, *Sabah*, 1 Haziran 1993 / Mehmet Barlas, “Deniz magandası olmanın yolları-2”, *Sabah*, 6 Haziran 1993.

⁷¹⁶ Tevfik Güngör, “Bu insan yapısıyla gümruk birliğine gireniz de, Avrupa Birliği'ne zor gireriz”, *Dünya*, 15 Kasım 1995.

“Her dönemde magandalık birtakım simgeleri vardır. Günü-muze özgü olanlar arasında müntaz bir yer tutanlardan yumatla topuk, koyu pantalon beyaz çorap, göbeğine kadar açağının kılıfı göğüsünde altın kordon, hatta, her cümleye ‘yanı’ ile başlayıp ‘yanı’ ile bitirmek, tesbih sallayıp gezmek vs. sayılabilir. Artık, TV spikerleri ve tiyatro oyuncuları gibi muhteremle rin şok oldum’ veya ‘panik oldum’ demesine girmiyorum, tanrıyonum çkar diye. Bu magandalık simgelerinden bir tanesini çok özel buluyorum ve çok fena sinir oluyorum: Restoran. Yüzyıllık ‘lokanta han ‘restoran’ olması tamam da, kırk yıllık restoran nasıl ‘restoran’ oluyordı, akıl erdiremiyorum.”⁷¹⁷

Bar ve diskoteklerin kapıları “magandalar”a kapalı tutuldu. Tiyatro sanatçısı Defne Yalnız yanında hanım arkadaşı olmayan erkekleri isettiği bara almayıcağı belirtti, barın kapısına da bir “maganda” karikatürü yerlestirdi.⁷¹⁸ Taxim diskoteğinin sahibesi Zeynep Fadılloğlu, “Taxim sınıfı bir lokaldır. 60 bini veren herkes buraya rahatça girebilir. Sadece magandalar gitmez. Bunun için kapıda altı tane görevli arkadaşımız var” diyerek mekâmma “maganda”ların girmesini yasaklıdı.⁷¹⁹ Refika'nın sahibesi Defne Koryürek de mekâmanına “kaba saba ımsanlar” in dolumasını hiç ama hiç arzulamıyor. Kendisiyle söyleşi yapan gazeteci de aynı fikri paylaşıyor:

“Defne Koryürek mekânum bir Etler barına dönüşmesini istemiyor. Beyoğlu anlayışına yakışır bir kalabalık toplamayı tercih ediyor. Bu düşünceye ne kadar katıldırmı bilemezsiniz. Şu baba parasıyla bir yere gelmiş, ağızında purosu, elinde viski, pata kütü şampanya patlatan boş kafalı beyler gelip, bu atmosferi bozmamalı. Bari burayı bize bırakınlar.”⁷²⁰

“Magandalar”dan hiç hoşlanmayan bir diğer kişi Perihan Mağden. Kızıyla birlikte yaz mevsimini yakın bir sayfi

⁷¹⁷ Baskın Oran, “Bilkent'in tsi”, *Ağos*, 20 Nisan 2001.

⁷¹⁸ Rana Doğruler, “Maganda girmez”, *Sabah*, 1 Haziran 1991.

⁷¹⁹ Nazım Alpman, “Yeni moda eğlence”, *Milliyet*, 25 Aralık 1991.

⁷²⁰ Selin Manger, “Refika’nın iddiasi hamursuz işleri”, *Amica*, Mayıs 2001, sayı 2001/05, s. 49.

ye yöresinde geçen Mağden'in en simirlendiği kişiler hafta sonları gelen halk, Mağden'in bu gelenler hakkındaki değerlendirmesi şöyle:

“Bu kitlelerin okuma yazması, Radikal’le filan işleri yoktur. Onlar yalnızca bol resimli gazeteleri tarar, ‘Hülya [Avşar], Ka-ya [Çilingiroğlu]’dan ayıryor mu?’ tarzi yazıları dikkizlerler. O yazıları dahi okumaz (cidden); taralar. Zira, hiçbir zaman geliştirmedikleri kavramaları nedeniyle, hakiki anlamda okuryazar asla, degildiler.”⁷²¹

Beyaz Türkler

“Maganda” ve onun zitti “Euro-Türk” kavramlarını tartışmaya açan kişi Çetin Altan. Altan “Euro-Türk’ler ve Maganda Türk-ler” başlıklı yazısında her iki kesimi birbiryle karşılaştırıyor. Euro-Türk’ü kültür ve gelir düzeyi yüksek, Batı kültürünü özümsemiş bir kişi, magandaları da alaturka normalara göre hareket eden, görgüsüz ve kültürü önem atfetmeyen kişiler olarak tarif ediyor.⁷²² “Euro-Türk”le eşanlanda kullanılan “Beyaz Türk” kavramı, Amerikalıların WASP olarak adlandırdıkları Amerika’nın siyaset, bürokrasi ve entelektüel çevrelerine ait olup, protestan zümreye benzenen, egemen olan Beyaz, Anglo-Sakson, Protestan kültürünü tanımamak için kullanılan bir kavram. Yen Türk elitlerini tanımlamak için kullanılan uzmanları Ufuk Güldemirin görüşüğü Amerikalı Türkiye uzmanları “Beyaz Türkler”i söyle tarif ediyorlar.

“Türklerden fazla hoşlanmayan, Çankaya’dada Fransızca konuşan sarışın İstanbullular görmeyi özleyen bir türdür. Açıkalı makta güçlük çektilerini karmaşık sosyoçojik olgulara çeşitli adlar takarak onlar üzerinde düşünmek küllefinden kurtulmakta birebirdir. Örneğin ‘irtica’ veya ‘Arabesk’ ya da ‘Türban’ gibi. Sokakta başörtülerin sayısının artmasını, Türkiye’nin de-

“Şan sarışın İstanbullular görmeyi özleyen bir türdür. Açıkalı makta güçlük çektilerini karmaşık sosyoçojik olgulara çeşitli adlar takarak onlar üzerinde düşünmek küllefinden kurtulmakta birebirdir. Örneğin ‘irtica’ veya ‘Arabesk’ ya da ‘Türban’ gibi. Sokakta başörtülerin sayısının artmasını, Türkiye’nin de-

ğişen köy-kent ilişkileri içinde değil, ‘irticannın yükseltmesi’ içinde algılarlar. Sanki, öteden beri kentlerde yaşayan ‘modern’ Türkler, aniden durup dururken başörtüsü takmaya, camiye gitmeye başlamış ve İslami olmuşlardır.”⁷²³

“Beyaz Türkler” konusunda ilk ciddi tartışmayı başlatan ise Serdar Turgut. Kişilerin etnik veya mezhep farklılıklarından dolayı uğradıkları haksızlardan sürekli şikayet etmelerinden usanın Turgut, kendilerini “mezhep farkı veya etnik köken farkı veya inanç farkı ile tanımlamayan” kişilerin bu öfkeli kabalıktan bıktığını belirterek şu ikazda bulunuyor:

“Üzerimizdeki baskı artar ise sonunda biz bir patlayacağımız herkes ne olduğunu şaşracak. Gerçek kavmin ne demek olduğumu herkes o zaman görecek.”⁷²⁴

Serdar Turgut bir sonraki yazısında taşradan kente akın edenler yüzünden İstanbul’da yaşam kalitesinin sürekli düşüğünü vurguluyor ve göç edenlere Ferdi Tayfur’un “Köye geri dönelim” şarkısından esinlerek “Haydi gelin, köyünüze geri dönün” çağrısında bulunuyor⁷²⁵ ve bunun nedenini de şöyle açıklıyor:

“Dönseler daha kaliteli olacak yaşamları. Burada kalmak zonanda olanların da daha kaliteli olacak yaşamları. Ben İstanbul’un keyfini çıkarıyorum, onlar çakaramaz. Ben nerede en güzel çay içilebileceğini, nerede en güzel yemek yenebileceğim, Boğaz’ın en güzel nereden görüldüğünü biliyorum. Onları seviyorum demek en büyük hakarettir. Ben sevmiyorum açıkçası. Bunu söylemekte bir sakınca görmiyorum çünkü onları aramada bir ezme eziyme ilişkisi yok. Eşit görüyorum ve düşündüğümü söylüyorum.”⁷²⁶

Serdar Turgut’un Beyaz Türkler tartışmasına destek Izmir’de yayımlanan *Gözlem* gazetesinden geldi. *Gözlem*’in ya-

723 Ufuk Güldemir, Texas-Malatya, Tekin Yaynevi, İstanbul, 1992, s. 360-361.

724 Serdar Turgut, “Biz Beyaz Türkler”, *Hürriyet*, 22 Mart 1995.

725 Serdar Turgut, “Haydi gelin, köyünüzé dönün”, *Hürriyet*, 18 Nisan 1995.

726 Figen Akşit, “Türk’ün regını tutturabilece aşkolsun”, *Tempo*, 24 Mayıs 1995, say 21, s. 34-36.

zarı Turgut'un söyleminden yola çırakar hissiyatını söyle dile getiriyor:

"Bugün Türkiye'de derin bir haksızlık içinde olduğunu düşündüğüm çok geniş bir zümre var. Yazar Serdar Turgut bu zümreyi ironik bir yaklaşımla 'Beyaz Türkler' olarak isimlendiriyor. Kim bu Beyaz Türkler?

Bu kişiler bizleriz, çögümüz şehirlerde büyümüş, küçük burjuva kökenli, Batı değerlerine açık olarak yetiştilmiş, yasaşma yaklaşıken naif ve rafine değerler oluşturmaya çalışan, özgünlüğe giden yoluñ özidenten geçtiğini yigitçe kabullenmiş yüzbinler, milyonlar. Bu geniş kitle 1960'lı yıldan sonra Anadolu'dan büyük şehirlere başlayan göç harelteri ile bulundukları ortamların köylülük değerleri ile arabsk zevklerle tahrip olmasına sessizce katlanmayı demokratik bir erdem zannederek en kritik yanlışlığın içine düştü. Oysa üstüne abanan bu alısmadıkları kültür kasaba, varoş kültüründü. Bu kültür muhteristi ve kifayetsizdi. Ama onlar coğulluktu. Onlar dar alanların kapalı çerçevelerin yetiştirdiği muhafazakâr kitlelerdi. Onlar dogmaların çocuklarıydı. Ve onlar öyle bir kuşaklık çabaya erişemeyeceklerini bildikleri Beyaz Türkler içten içe bilendiler ve onlar da tüketiciydi, oy sahibiydi, demokrasi vardi, sonuça biz esir düştük.

Artık hâkim kültür onların kültürüydü. Geçerli olan kasa-ba kurnazlığı, din istismarlığı, ezik insan goygoculuğu ve giderek vizyondaki film'in adı belginginleşmişti: Varoşların İntikamı."727

Beyaz Türkler Evlerine Çekiliyorlar

Beyaz Türkler'in en çok muzdarip oldukları şey boş zamanlarını geçirmek için gittikleri mekânarda artık kendi düzeylerinde kişilere fastplayamaları. Bu kimselerle bir arada bulunmakta hiç hoşlanmayan elit zümre çareyi evine sığınmakta buluyor. Serdar Turgut yaz aylarında İstanbul'un popüler ye-



Express, 15 Ekim 1994.

Vükselen değerler ve Özal tartışması, Sabahî'yi ikiye böldü. Ya sol ayınan ya da iippik bir "iyi polis-kötü polis" vakası.
Zafer Mutlu - Güngör Mengi "çatışması"

Express, başta tamam
kongresi boyunca
**MHP'nin
Şehre inisi**
Fani Birra

İbrahim Eren İle
İstatistiksel
"80'lerin
kadroları
harcanmadan
hičbir şey
yapılamaz"
Fazıl, Piyasakat,
G. Doğru'dan
valşet
manzaları

Karl Marx'tan
Kaleminden:
**Gümruk
Birliği**
Opetstvatore
abitak modeli
"Kabak
çekirdeği
sendromu"
Hakan Koçoglu

Kağıthane
direnişi
kitaplıyor

Anne ve
metropol...
Haydar Ergülken

Liberat (İstiklal'dan
karşılıkla) evi:
**Başka bir
politika**
Celalettin Jaleci

**Magandalık ve
beyaz Türkler**

15 EKİM 1994 YIL 1 SAYI 28 30.000 TL FİYAT DANIŞMAZ

mek ve eğlence mekânlarını dolaştıktan sonra yazdıklarında bu gerçeği tespit ediyor:

"Emekleriyle, gerçekten hak ederek para kazananların büyük bölümü, gece yaşamının bu bölümünden çekilmiş. Geriye bir şekilde kolay para kazananlar, mirasyediler ve işsiz olduğu halde cebinde para olan tipler kalmış. Ve onların çoğulukta olduğu gece yaşamının da gayet tabii ki kalitesi daha da aşağıya düşmüştür."

Bu içler acısı durum karşısında eltilerin nasıl tepki gösterdikleri sorusuna Turgut şu cevabı veriyor:

"Parasını gerçek alın teriyle kazanan profesyonel insanlar ise ya böyle yerlere bir kez gitmekten sonra ortamdan baygınlık geçirip bir daha oralara katıyan gitmeyorlar ya da Türkiye'deki korkunç gelir dağılım eşitsizliğinden utanarak, vicdanlarının tahammül sınırlarının zorlamamak için eğlencelerini ev ortamlarıyla, arkadaş toplantılarıyla sınırlı tutuyorlar."⁷²⁸

Serdar Turgut'un bu gözlemi teyit edercesine klip yönetmeni Mete Özgencil, Milliyet gazetesi eski yazarı Nora Romi de kendi düzeylerinde insanlara rastlamadıkları için evlerine çekilmeyi tercih ettilerini belirtmekteyler. Gece mekânı işletmecilerine göre bu durumun ortaya çıkışmasının nedeni "Doğulu" çehrenin gece hayatına egemen olması. Aynı dertten muzdarip olan Hilmi Yavuz ise bu değişimi söyle açıklıyor:

"Eskiden bu tür yerlere oranın mü davamları giderdi, şimdiese daha başka yapıda insanlar gidiyor. Eskiden bu tür barları yâşamış biri olarak söyleyorum, Müsü George'un bundan 35-40 yıl önceki Kulisi, Adriani'nin Fuaye'si gibi yerler gençlik yıllarında 'takıldığımız' yerlerdi. Buranın mü davamları belli bir eğitimi, görgüsü duygusal eğitim olan insanlardı. Şimdi buralarla gelen insanların yapısı değişti. Görgütüz, sadice cebindeki paraya güvenen insanlar geliyor; yüksek sesle konuşan, iç-

ki içme adabını bilmeyen, müziği kendi beğenisi doğrultusunda isteyen ve bunu dayatanlar... Eğlenceler de daha çok paralar ödeyebilen bu insanlara göre düzenlenmeye başladı.

Yani bu mekanlar 'kürolaştı'.⁷²⁹

Sanatçı Lale Mansur da Türk halkıyla bir arada bulunmaktan pek hoşlanmamış. Kendisiyle söyleşi yapan bir gazeteciye Sultanahmet'te randevu vermesinin nedenni şöyle açıklıyor:

"Her şeyden önce metre kare başına düşen Türk sayısı az! Etrafınıza bir bakıyorsunuz, yabancılar, öğrenciler... O yüzden kendimi burada çok iyi hissediyorum."⁷³⁰

Beyaz Türkler - Zenci Türkler Gerilimi

Doksamlı yıllarda "Beyaz Türkler" kavramıyla aynı anda ve tepkisel bir şekilde kullanılan yeni bir kavram belirdi: "Zenci Türkler". Amerika'daki beyaz-zenci ayrimına gönderme yapan bu deyimle verilmeye çabalayan mesaj, bütün yurttaşların eşit olmaları gerektiği bir toplumda küçük esnaf, işçi, memur ve taşra hizmetçilerden oluşan bir kesime karşı ayrımcılık yapıldığı, onlar fırSAT eşitliğinin tamamadığı ve toplumdan dışlandıklarıydı. KişiSEL Gelişim Derneği Başkanı Mümin Sekman "Zenci Türkler" i söyle tarif ediyor:

"Siyah Türk olmanın ölçüsü kim olduğunuz değil, ne hissettiğinizdir. Siyah Türk kavramı sağlanmış, duşlanmış, hakir görülmüş 'öteki' muamelesi yapılmış kişilerin hissettikleri duygularda tanımlanır. Bu bağlamda kentlinin ezdiği, aşağılığı ve dışladığı köyü, askerin kendisinin altında gördüğü sıvil, varlıklının adam yerine koymadığı yoksul, üniversitede bir tirmişin alay ettiği ilkokul mezunu, sağlamın düşladığı özürlü, patronun ezdiği işçi, ev sahibinin sıkıştırduğu kiracı, polisin dövdüğü suçlu, Jeep'linin yanındaki Murat 131 kullanicisi... Sağcısı-soldusu, Türk'ü-Kürt'ü, Sünni'si-Alevisi, laiki-

728 Serdar Turgut, "Kalite sürekli düşüyor", Tempo, 20-26 Temmuz 2000, sayı 658, s. 64.

729 Mine Akverdi, "Beyaz Türkler eve sığındı!", Aktuel, 5-11 Kasım 1998, s. 32-36.
730 Ash E. Perker, "Rahat insan Lale Mansur", Sabah Cumartesi, 10 Şubat 2001.

dincisi, topçusu-popçusu kim eziliyorsa o siyah Türk'tür. Aşağılanan, duşlanan, adam yerine konulmayan ve alay edilen her insan, Siyah Türk'tür. Tanım tende değil, kişisinin hısettilklerindedir.”⁷³¹

Bati kültürüyle doğrulmuş, kozmopolit seçkin kentliler arasında kullanılan “Beyaz Türkler” kavramı zaman içinde siyasallaştı. Sadece toplumun varlıklı ve Batı Kültürüyle yetişmiş kozmopolit seçkinlerini niteler anlaında değil, aynı zamanda Cumhuriyetin laik nitelğini tavizsiz bir şekilde sürdürmeye kararlı, Cumhuriyet'in ve Kemalizmin günümüzdeki savunu- cuları anlamında da kullanılmaya başlandı. “Beyaz Türkler” ve onun zitti “Zenci Türkler”i siyasal anlamda en çok kullanan kesim milliyetçi, muhafazakâr ve İslâmî değerleri temsil eden İslâmî basındı. “Zenci Türkler” söylemi RP'nin yerel seçimlerde büyük bir başarı sağlayıp büyük kentlerin belediye başkanlıklarını kazanmasından bir süre sonra kendini belli etti. İslâmî kesim, Cumhuriyet'in laiklik ilkesini savunan Kemalist seçkinler, TSK ve basın tarafından siyasal İslâm hareketinin yükselişini durdurmak ve geriletmek için geliştirdiğinde stratejîye karşı duyduğu tepkiyi, “ikinci sınıf vatandaş” konumuna indirdiğendini vurgulayarak, “Zenci Türkler” deyimini bereketli bir şekilde kullanarak gösterdi. Buna paralel olarak “Beyaz Türkler” kavramını da somut bir şekilde tarif etmeye başladı.

Akit gazetesi köşe yazarı Ahmet Kekeç'e göre Beyaz Türk'ün özellikleri şunlar:

“Beyaz Türk sayılmann ölçütü, elbette birinci kuşaktan kentli olmak, ‘tüketim’in önemine ve değerine inanmak, ‘gusto’ tâkilabilmektir. Gusto takılmanın yolu da *Sabah* ve *Yeni Yüzyıl* gazetesi okumaktan geçer. *Sabah* gazetesi okuyan, daha doğrusu okumannı erdemine inanan, Zafer Mutlu'nun da ‘en yakışıklı’ genel yayın yönetmeni olduğuna şahdet getiren her Türk vatandaşı, ‘a priori’ olarak gusto sahibidir.”⁷³²

Kendisini “ben bir Beyaz Olmayan Türküm. İnsanım ben, insan ve müslüman” diye tanımlayan *Millî Gazete* yazarı Şükrü Kanber ise Beyaz Türkleri şöyle tarif ediyor:

“Cebinde parası, üstünde şık elbisesi, altında arabası, iyi bir işi varsa, arada bir resim, heykel sergilerine, sinemalara gidiyorسا, akşamları da eğlence yerlerinin müdafavimleri arasında ise, işte onlar ‘Beyaz Türkler’ oluyorlar.”⁷³³

28 Şubat 1997 MGK kararlarından sonra Beyaz Türkler - Zenci Türkler karşılaşması daha da yayıldı. Bunun malum nedeni de koalisyonun büyük ortağı RP'nin, TSK ve laik değerleri savunan *Hürriyet*, *Milliyyet*, *Sabah* gibi ana mecrada yer alan gazeteler tarafından oluşturulan kamuoyu baskısı sonucunda hükümeti bırakmak zorunda kaldı. Bu sonuç İslâmî kesimde bir itilfîşlik, kenarda kalmışlık, “ne yaparsak yapalım, kendimizi kabul ettiremeyeceğiz, statükoyu değiştiremeyeceğiz” duygusu yarattı. Ali Bulac'ın MGK toplantılarında alınan kararların açıklanmasından on iki gün sonra yayımlanın yazısında, bu kararların İslâmî kesim üzerinde yarattığı hayal kırıklığı kolaylıkla fark edilmekte:

“Beyaz seçkinler, kendilerini bu ülkenin gerçek ve tek sahibi görüler. Demokrasi, seçim, halkın iradesi... hepsi hikâyeye. Demokrasi onların süren iktidarlarını, kendilerinden menkul imtiyazlarını pekiştirdiği sürece gereklidir. Demokrasi onları en ufak çapta sarsacak olsa, hemen hepsi, bir anda darbeci kesilir abla altından sopa göstermeye başlarlar. Onların zihinlerinde bazi kísticasıla göre ayrıntılı kompartumanlar var. Anadolu çocukların hor görürler; biz onların gözünde köylü, taşralı, esmer, kuro, yönetilecek, güdülecek bir sürü durumdayız. Bu yüzden zihinlerinin gerisinde bir ‘teb'a demokrasisi’ fikri yاتmaktadır.”⁷³⁴

Kapatulan FP Genel Başkanı Recai Kutan da “Cemaatlerle ANAP ve DYP teması girince sorun olmuyor, biz girince... Bu

731 Mümin Sekman, a.g.e., s. 264 ve 266.

732 Ahmet Kekeç, “En Haklı Türk Beyaz Türk...”, *Akit*, 5 Eylül 1995.

733 Şükrü Kanber, “Kim şu Beyaz Türkler...”, *Millî Gazete*, 26 Ekim 1995.

734 Ali Bulac, “Beyaz seçkinler”, *Yeni Şafak*, 12 Mart 1997.

çizgideki Zaman, Almanya'daki Kürt diasporasına seslenen Özgür Politika ve sol çizgideki Evrensel gazetelerinin yazarları için "Beyaz Türkler" Cumhuriyeti savunan ve sahibi oldukları banka ve holdinglerle "Türk ekonomisini soyan" seçkinleri, "Zenci Türkler" de "Beyaz Türkler" tarafından soyulanları temsil etti.⁷³⁸ Milliyetçi ve muhafazakâr çizgideki Rauf Tamer için Beyaz Türkler, "Yarı aydın, yarı zengin monşerler ve milletine tepeden bakan" kimseler.⁷³⁹ Yeni Asır yazarlarından Süleyman Gençel için Türkiye'nin "kaymak tabakası", yani her gün medyada izlenen birçok isim. "Siyah Türkler" ise "nüfusun sadece %80'ini oluşturan ancak gayri safi milli hasıllatan sadece yüzde 20 alabilen" kesim.⁷⁴⁰ Zaman'ın bir yazarı için "Beyaz Türkler" kentlerde oturan taşra ve taşralya küçümser bir eda ile bakanlar:

"Kravatlı, 'mavi gömlekli' ve zengin, 'Beyaz Türkler', JAKOBEN bir zihniyetle, çankılı, şalvarlı, taşra insanını küçümserken aradan, 'yarın artık bugündür' diyen çok az bir kesim çıktı."⁷⁴¹

Kürt okurlara seslenen kısa ömürlü *Ikibinde Yeni Gündem* yazarlarından Feyza Hepçilingirler ise Beyaz Türkler - Zenci Türkler gerilimini sanat, kültür ve edebiyat alanına taşıdı:

"Beyazlar, ailelerinin olanakları geniş, en gözde okulları bitirmiş, sevmediği bir işte çalışmış, hatta hiçbir işte çalışmamış; yani geçim kaygısı taşımayan, iyi aile çocukların ise, tahmin edebileceğiniz gibi, 'halk' denen o saradın insanların oluşturduğu kalabalığın içinden çikan, bir yandan ekmek parası peşinde koşarken bir yandan da şiriller, öyküler

haksızlıktır. Bu ülkede zenciler ve beyazlar var. Beyazlara her şey mubah, zencilere değil"⁷⁵ sözleriyle aynı hayal kırıklığını dileyip, FP'nin Anayasası Mahkemesi tarafından kapatılması dileyip, FP'nin Anayasası Mahkemesi tarafından kapatılmıştı. İslâmî kesim tarafından gene Beyaz Türklerin İslâmî kesimi dislamlaya yönelik bir başka gayreti olarak değerlendirildi. Radikal bir İslâmî rejimi savunan Cuma dergisi yazarlarından Selim Çoraklı, Güney Afrika'da zencilere karşı yollarca uygulanan ayrımcı siyasete yaptığına sonra şu sonuca vardı:

"FP'nin Anayasası Mahkemesi tarafından kapatulma kararının akılma getirdiği Güney Afrika misalini alın, ülkemize uygulağınız. Zemin ve şahıslar değişse de esasın hiç değişmediğini, yin. Zemin ve şahıslar değişse de esasın hiç değişmediğini, oradaki beyazların yerini burada hakim güçler, siyahların yerini de kendi çapında manevi değerlerini yaşamak isteyenlerin alındığını hayrete göreceksiniz. Zira iktidarda olan veya devrindeki gücü ellerinde tutanlar, neredeyse bir asra yenisik şekillerde gücü edenleri hep siyah olarak görkendir manevi değerleri başıracı edenleri hep siyah olarak görüdü, onları küçümsedi ve hemen her fırsatla devlet işlerinin dışına itmek için elinden geleni yaptı."⁷⁶

Beyaz Türkler - Zenci Türkler kavramlarına siyasadır ancak yükleyen ve gerilimin mevcudiyetini teyit eden bir diğer lam yürüdü Meral Akşener. Tayyip Erdoğan'ın kurduğu siyasetçi de Meral Akşener. Kıska bir süre sonra da ayAKP'ye kuruluş aşamasında katılan, kısa bir süre sonra da ayrılan Akşener ayırlı nedenni "Beyaz Türklerle Zenci Türkleri barıştırabileceğimiz söz konusu iken Türkiye'deki çatışma alanlarının çözümünde köprü olma imkânı sahipken, bunun en başında bir mantık çarplılımı"nın olması ile açıkladı.⁷⁷ Beyaz Türkler'e tepki duyanların ne kastettikleri yazardan yaza de-ğışmekte. 28 Şubat 1997 MGK kararları sonrasında aydınlar ve siyasadır İslâm'ı savunan kesimlerde "otoriter devlet" söylemi yoğunlaşmış ve bu kavram değişik kesimlerin ortaklaşa kullanıldılar bir kavram haline dönüştü. Böyle bir ortamda İslâmî

⁷³⁸ Ergün Aksoy, "Beyazlara her şey mubah", *Radikal*, 11 Şubat 1999.

⁷³⁹ Ahmet Ünal, "Yönetenler mi daha cahil yoksa yöneticiler mi?", *Zaman*, 19 Ekim 2001, sayı 200125/555, s. 21.

⁷⁴⁰ Hakan Akpinar, "Derin devletten tuyo almadım", *Hürriyet*, 11 Ağustos 2001.

yazmaya, önüne dikilen dev engelleri, iyi yetişmişliğiyle değil, yeteneğiyle, çalışkanlığıyla aşmaya çalışanlar...⁷⁴²

Beyaz Türkler "Öteki Türkiye"yi Keşfediyor

Doksanlı yılların başında kentli seçkinler tarafından "magan-da" ve "kiro" sıfatlarıyla kücümsemen ve sağlanan kesim doksanlı yılların sonunda aynı züre tarafından bu kez olumlu anlamda yeniden keşfildi. "Magandalar"dan şikayetçi olan bu kesim ona ya "içimizden biri" olarak sempatiyle yaklaş ya da kişilere bu tür sıfatlar yaktırıp onları dışlamamın irkçı ve ayrımcı bir tavır olduğunu savundu. "Magandalar"1 dışlamann ayrımcı bir davranış olduğunu savunan görüş Audi otomobilleri için yapılan reklam kampanyası sırasında da açığa çıktı. Bu kampanya, tespih, altın künye, arkası basılmış yumurta topuk ayakkabı, gömlek yakası açık kilların fışkırdığı bir göğüste sallanan altın madalyon, kalaşnikof gibi "mafya", "maganda" ve "kiro" tiplermelerindeki klişeleri, "Audi'de asla bulamayacağınız aksesuarlar!" sloganı ile sunarak Audi kullanicının seçkinliğini vurguladı. Bu reklam kampanyasına ayrımcı öğeler taşıması nedeniyle basının gösterdiği tepki olumsuzdu.⁷⁴³

Doksanlı yılların sonunda beliren bir diğer gelişme "magan-da" ve "kiro"ların içinde bulundukları ekonomik koşullar ve gelir dağılımı eşitsizliğinin tartışılmasıdır. Tuhaf bir şekilde 1995 yılında seçkinleri ve Beyaz Türkleri savunan, Anadolu'dan İstanbul'a göç edenleri de geri dönmeye davet eden Serdar Turgut beş yıl sonra "Öteki Türkiye" deyimiyle kavramsalastırıldı yoksulluğu tartışmaya açtı ve sınıflar arası gerilşimini eleştirek "Öteki Türkiye"nin durumunun iyileştirilmesini savundu.⁷⁴⁴

⁷⁴² Feyza Hepçilingirler, "Beyazlar ve zenciler", İkitibinde Yeni Gündem, 11 Şubat 2001.

⁷⁴³ İsmet Berkcan, "Bu da 'kiro' bir reklam", Radikal, 7 Mart 1999 / Can Dündar, "Magandalar ve arabaları", Sabah, 10 Mart 1999 / Nazire Kalkan, "Akseuar meselesi", Milliyet Vitrin, 13 Mart 1999 / İlke Gürsoy, "99 model maganda", Gazetepazar, 14 Mart 1999 / İsmet Berkcan, "Evet kiroyum, ama para bende!", Radikal, 14 Mart 1999.

leştirmesini savundu.⁷⁴⁴ Serdar Turgut bir süre sonra "melezleşme" tartışmasını başlattı. Laik ve Kemalist seçkinlerle İslâmçılardan ortak bir görüşte mutabakat sağlamalarının her iki taraf için "melezleşme" şeklinde tanımladığı bir değişiklik meydana getireceğini, bunun da toplumsal huzur için şart olduğunu ileri sürdürdü.⁷⁴⁵ Bu görüş İslami akuma daha ilmli olan Tahaa Akyol ve Cüneyt Ülsever tarafından da hararetle desteklendi.⁷⁴⁶

İslamî hareketin güçlü olduğu dönemde "birlikte yaşama", "bir arada yaşama" sloganlarıyla popülerleştirilen bu anlayışın Serdar Turgut tarafından bu kez "melezleşme" tanımıyla yeni-den ortaya atulmasına bakır seçkinlerle küçümsedikleri halk arasındaki mesafenin daraldığı yorumunu yapmak pek doğru değildir. Böyle bir yorumda bulunmanın yanlış olduğunu anlamak için Serdar Turgut'un 2001 yılının başında ortaya çıkan ekonomik kriz sırasında *Hürriyet* gazetesinin "Ben olsam..." sloganıyla okurlarını "bizi krizden çıkaracak fikirler"ini dile getirmeye davet ettiği kampanya vesilesiyle yazdıklarına bakmak yeterlidir. Turgut kampanyaya yollanan cevapları bir ke-re daha halkın ezici çoğunuğunun son derece bilincsiz olduğunu gösterdiğini yazdı ve seçkinin bakışını ortaya koymaktan geri kalmadı:⁷⁴⁷

"Tabii bir de azılık grup var. Aklı başında, bilgili, kültürli insanlar. Onlar ise 'Ben olsam...' diye başlayan konuşmaları hep 'Bir fırsatı bulup çeker giderdim' diye bitiriyorlar.

Ben de bir tek onlara anlaşılabiliyorum zaten. Sonuç olarak, *Hürriyet*'in bu yeni kampanyasına gelen fikirlerden tutarlı,

⁷⁴⁴ Bu köşe yazıları sonra kitap halinde yaylandı: Serdar Turgut, *Öteki Türkiye*, Parantez Yayıncılık, İstanbul, 2000.

⁷⁴⁵ Serdar Turgut, "Düşünce tembeli toplantım", *Hürriyet*, 12 Şubat 2001 / Serdar Turgut, "Bilen insan korkmaz", *Hürriyet*, 13 Şubat 2001 / Serdar Turgut, "Yaşamda büyük boşluk", *Hürriyet*, 14 Şubat 2001 / Serdar Turgut, "Nasıl bir toplantı istiyoruz", *Hürriyet*, 15 Şubat 2001 / Serdar Turgut, "Çare yok melez-leşeceğiz", *Hürriyet*, 16 Şubat 2001.

⁷⁴⁶ Cüneyt Ülsever, "Cumhuriyeti camide anlatmayı denesek", *Hürriyet*, 17 Şubat 2001 / Taha Akyol, "Melezleşme ve din", *Milliyet*, 10 Mart 2001 / Taha Akyol, "Fundamentalizm", *Milliyet*, 12 Mart 2001.

rasyonel bir fikir ortaya çıkarsa ben de kendimi Taksim Meydanı'nda asarım.”⁷⁴⁷

“Öteki Türkiye”yi keşfedenler kervanına katulan bir diğer kişi de İstanbul’daki ünlü Ulus 29 İlokantasının işletmecisi Metin Fadılhoğlu. 1991 yılında eşi Zeynep’le birlikte işlettığı Taksim diskotegine “magandalar”ın girmesini yasaklayan Metin Fadılhoğlu’nun on yıl sonra ciddi bir değişime uğradığı görülmektedir. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinden sonra aniden Kur'an tefsirlerine merak saldıgını, “hayatın anlamı” üzerinde felsefe alıştırmaları yaptığı görüldü. Kendisiyle söyleşi yapan bir gazetecinin “Uluslararası bir yer işletirken, siz neden bu konulara merak sardınız?” sorusuna verdiği cevap, “Öteki Türkiye”yi aniden keşfeden seçkinlerin tavrına pek benzemekte:

“[Metin Fadılhoğlu’na] göre ‘seçkin’ demilen bir sınıfı olmanın, geniş tabanı medeniyetten uzakta olan bir toplumda anlamamı yok. Bu yüzden de Ulus 29’da otururken Boğaz’daki gecelerini görmek çok düşündürücü.”⁷⁴⁸

Bes yıl gibi kısa bir süre önce kendi kültürel ve ekonomik düzyerlerinde olmayan kesimi küçümseyen ve aşağılayan seçkinlerin beş yıl sonra aynı kesime anlayışla yakınlaşması söz konusu. Bu radikal tavır değişikliğini açıklamak yönünde birkaç varyum ileri sürülebilir. Bir varsayım 27 Mart 1994 yerel seçimleriyle başlayan süreçtir. Bu sürecin ikinci kademesi 24 Aralık 1995 genel seçimleriydi. 1995 genel seçimlerine kadar horlanan ve itilen bir kesimi temsil eden siyasal İslâm’ın önce yerel, daha sonra genel seçimlerde sandıktan birinci parti olarak çıkışması ve iktidarnın büyük ortağı olması kentli seçkinleri şoka uğrattı. Ancak bu şok uzun süreli olmadı. RP-DYP koalisyonunun 28 Şubat 1997 MGK kararlarının doğrudan bir sonucu olarak hükümeti burakmak zorunda kalması kentli elitlerde bir ferahlama duygusu yarattı. Artık “tehlike” bertaraf edilmişti. Ancak “tehlike” bertaraf edilmesine rağmen “tehlike”nin oy tabanını teşkil

eden ve Serdar Turgut'un “Öteki Türkiye” olarak kavramsalastırduğu toplumsal kesim yok olmamış ve içinde bulunduğu ekonomik durum da iyileşmemisti. 31 Aralık 2000 gece yarısı Taksim Meydanında toplanan gençliğin tekbir getirerek The Mar-mara Oteli’nde yıldızını kutlamaya hazırlananları taşlamaları örneğinden de görülebileceği gibi “varoş gençliği” ile “Beyaz Türkler” arasında içten içe fokurdayan ve gelir farklılığından kaynaklanan kıskançlığın yarattığı bir gerginlik ve gerilim mevcut. Hal böyle iken kamusal ortamda “maganda” edebiyatını sürdürmenin artuk fazla bir destek görmeyeceği gibi zarif bir davranış olmayacağı da aşikâr. Bu nedenle Beyaz Türkler’i savunan kesim bu kez Öteki Türkiye’yi savunmaya başladı.

Bir diğer varsayım 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen siyasetçi-bürokrat-mafya üçgenindeki yaşadışı ilişkileri ortaya çikaran Susurluk Kazası’yla başlayan süreçtir. Bu sürecin ikinci kademesi 28 Şubat 1997 MGK kararlarıydı. RP-DYP hükümetinin istifasıyla noktalanan bu sürecin sonunda ideolojik ve siyasi yelpazenin her kesimine mensup, siyasi otoriteye ve yerlesik düzene muhalif köşe yazarları ve sivil toplum eylemicilerinin başımı çektüğü muhalefet cephesi, Cumhuriyet’in laiklik ilkesini kararlı ve tavizsiz bir şekilde savunan siyasi otorite, TSK ve Kemalist seçkinlere karşı eleştirel bir tavır takındı. Bu tavıyla da bu muhalefet cephesi, laik ve Kemalist seçkinlere karşı çakarak “Öteki Türkiye” ve “Zenci Türkler”i temsil ettilerini ileri süren siyasetçi İslâm’ın sözcüleri ve Kürtlerle ortak bir zeminde buluştu. Bu yazarlar cephesi “zenci Türkler”e daha yumuşak bir tavırla yaklaştı. Üçüncü varsayımsa “varoşlar”da yaşayan Öteki Türkiye’ni önemli bir potansiyel tüketici sınıfını temsil ettiğinin, onları dışlamamanı ve sadece varlıklı elitler üzerinde yoğunlaşmanın yanlış bir pazarlama stratejisi olduğunu farkına vanlıması. Bundan ötürü de taşralı ve Türkçeyi yoresel bir şiveyle konuşan “Anadolulu Türk” figürü sempatik ve olumlu bir figür olarak reklamlarda gitgide daha çok görünümeye başladı.⁷⁴⁹

747 Serdar Turgut, “Bir onlar eksikti”, Hürriyet, 4 Mayıs 2001.
748 Elif Ergin, “Zengin olmak anlamsız”, Sabah Cumartesi, 13 Ocak 2001.

749 Bu varsayımı teyit eden bir kaynak için bkz. Mümin Sekman, Türk Usulü Başarı, Alfa Yayınları, 3. baskı, İstanbul, 2001, s. 268.

Şark şehrinden "cool" İstanbul'a Değişen İstanbul tahayyülleri¹

DERYA ÖZKAN

2000'li yılların ortalarından itibaren uluslararası basında İstanbul "cool" bir şehir olarak anılmaya başlandı. *Newsweek* dergisinin 29 Ağustos 2005 tarihli sayısı İstanbul'u kapağına taşırkı şehri şöyle tarif etti:

"Batılılaşmak için debelendiği onca yüzyılın ardından İstanbul, modern kimliğini yeniden keşfeyip ve ihtişamını yeniden tesis ediyor. Avrupalı olsun veya olmasın, İstanbul dünyanın en 'cool' şehirlerinden biri."²

1 Bu yazı, sürgiden bir araştırma projesinin (yan) ürünü. Araştırmanın tohumları doktora tezimi yazarken atıldı. 2011 senesinin Kasım ayından bu yana ise kendi başına bir proje olarak sürüyor. Araştırma projesiyle ilgili İngilizce ve Almanca malumat için şu adreslere bakılabilir: http://www.en.uni-muenchen.de/news/newsarchiv/2011/2011_oezkan.html, http://www.uni-muenchen.de/einrichtungen/zuv/uebersicht/komm_presse/verteiler/presseinformationen/2011/f-57-11.html, http://www.uni-muenchen.de/aktuelles/publikationen/einsichten/einsichten_aktuell/bilder_1_2_11.pdf. Bu yazı, söz konusu projenin ön saflarlarında yazılmış ve yayımlanmış iki başka yazının da izlerini taşıyor: "Cool' İstanbul: Neo-liberal Küresel Şehirde Boş Zaman Mekân ve Pratikleri" Volkan Aytar & Kübra Parmaksızoglu (Der.) *İstanbul'da Eğlence İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları*, 2011, s. 201-208; ve "Değişen İstanbul Tahayyülleri: Çarpık Kentleşmeden 'cool' İstanbul'a" *İstanbul* 58, Ocak 2007, s. 52-54. Son olarak, bu yazının son okuması aşamasında destek veren Vildan Seçkiner ve Christoph K. Neumann'a teşekkür ederim.

2 Owen Matthews ve Rana Foroohar "Turkish delight" *Newsweek* 29 Ağustos 2005, <http://www.newsweek.com/2005/08/28/turkish-delight.html> [erişim 17 Temmuz 2010].

Bundan bir yıl kadar sonra, *Observer* da *Newsweek*'in izinden giderek "cool" İstanbul'dan bahsediyor ve şehri "hip" İngilizlere haftasonu kaçamakları için tavsiye ediyordu:

"Eğer İstanbul'a göbek dansı seyretmek için gitmeyip, kendinizi Boğaz'da bir gece kulübünden güneşin doğuşunu seyrederken bulmanız isten bile değil; eğer kebablardan ibaret bir menü hayal ediyorsanız, Türk mutfağını birinci sınıf uluslararası üsluplarla harmanlayan son moda yemek seçeneklerinin çokluğu karşısında şaşırıp kalacaksınız."³

Bu tarifler ilk bakışta insana, kalıplasmış İstanbul temsillerinin dışına çıktıığı izlenimi veriyor. *Newsweek* ve *Observer*'da anlatılan İstanbul, ne Şarkiyatçı tasvirlerin egzotik İstanbul'undan ibareti, ne de 20. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'a bijilen Üçüncü Dünya şehri imgesine uyuyor. Şarkiyatçı tasvirlerde olduğu gibi bu yayınlarda da, İstanbul'un standart addedilen Avrupa şehirlerinden "farklı" olduğu vurgulanıyor. Fakat bu defa "fark" üzerinden İstanbul'un geri kalmışlığı değil, karşılaştırıldığı Avrupa şehirlerine göre daha heyecan verici bir şehir olduğu anlatılıyor. Hatta "global standartlar" açısından bakıldığında (ki bunu rahatlıkla küresel tüketim standartları

3 Vanessa Able "Cool Istanbul" *The Observer* 27 Ağustos 2006, <http://www.guardian.co.uk/travel/2006/aug/27/istanbul.turkey.observerescapesection> [erişim 17 Temmuz 2010].

diye tercüme edebiliriz) İstanbul'un onlardan altıta kalır bir yanı olmadığı kanıtlanmaya çalışılıyor.

Bu yazında 19. yüzyıldan bugüne değişen İstanbul tahayyülleri arasında üç ana söylem öbeğinden bahsedeceğim. 19. yüzyılda olgunlaşan Şark şehri olarak İstanbul tahayyülü bunlardan birincisi. İkincisi, 20. yüzyılın ikinci yarısında şekillenen, 1950-1980 dönemi İstanbul'ıyla özdeşleştirilen Üçüncü Dünya şehri olarak İstanbul tahayyülü. Son olarak da 1990'lardan itibaren adlandırılmaya başlayan küresel şehir olarak İstanbul tahayyülü. Bahsettiğim ilk iki tahayyülün üçüncü tahayyülle harmanlanması, küresel şehir söylemi içinde eritmeye başlandığı andan itibaren farklı şekiller almaya başladığını, bu farklı şekillerin 2000'li yıllarda iyice görünür hale geldiğini ve 2000'lerin ortasından itibaren de bütün bu tahayyülerin "cool İstanbul" söylemiyle taçlandırıldığıni düşünüyorum. Aşağıdaki satırlarda bu tahayyülerin şehrin maddi ve gayrimaddi üretimiyle ilgili ne gibi içeriklere tekabül ettiğini, "cool" İstanbul'un içinde, yeniden ama başka şekillerde beliren Şark şehrini, Üçüncü Dünya şehrini ve küresel şehri, son olarak da müşterek tahayyüldeki bu paradigma değişikliğinin maddi nedenlerini tartışmak istiyorum.

ŞARK/GARP ŞEHİRİ OLARAK İSTANBUL: İMKANSIZ ADLANDIRMALAR

19. yüzyılda Avrupalı seyyahların yazdığı seyahatnamelerde anlatılan, gravür ve kartpostallarda tasvir edilen İstanbul, Şarkiyatçılığın hayal ettiği hayat tarzlarının sahnelendiği bir yerdi. Klişeleştirilen, dolayısıyla çok daha karmaşık olan gerçeklikle bağlantısı koparılan bu hayal edilmiş şehirde zamanın yavaş aktığı, çalışmak yerine aylak aylak oturduğu, sokak köpeklerinin miskin miskin uyukladığı, insanların nargilelerini tüttürüp sohbete daldıkları, öte yandan haremlerde envai çeşit eğlence ve fantezinin ifrât derecesinde yaşandığı varsayıyordu. Bu müfritlikler Şarkiyatçı tahayyüllere hâiz Avrupalı seyyahları bir yandan büyülüyor; öte yandan bu seyyahlar bilinmeyen bu aşırılıklar dünyasının tekinsizliğinden bir o kadar da ürküyordu.

Bu tekinsiz hissiyatın telafisi ancak Şark'ı hakim olunabilir bir çerçeveye yerleştirerek, Garb'a gö-



HALUK ÇOBANOĞLU / PHOTOARAF

re konumlandırarak, böylece adlandırarak ve sınıflandırarak mümkün olurdu. İşte tam bu noktada Şark'ın geri kalmışlığından dem vurulmaya başlandı. Anlamakta güçlük çekilen, tanıdık olmayan, tekinsizce müfrit olduğu hayal edilen bu yabancı dünya, çelişkilerinden ve barındırdığı çatışmalarдан büyük ölçüde muaf sayilarak tanımlandı. Böylece kolay yenilir yutulur hale getirildi ve güçlü ama tehlikesiz egzotik imgesiyle hatırlanmaya başlandı. Belirsizlik ve huzursuzluk da böylece büyük ölçüde sona erdirilmiş oldu. Bu yolla Şark'ın ona atfedilen klişe tanımlar dışında anlaşılmaya çalışılması zora sokuldu. Şark şehri olarak İstanbul tahayyülü de bu söylem tabanının üzerinde yükseldi ve zihinlerde yerleşik hale geldi. Avrupalı tahayyül dünyasında ona uygun görülen yere yerleştirilir yerleştirilmmez İstanbul ashında artık o kadar da merak edilmeyen bir yer haline geldi.

19. yüzyılda kayda değer bir başka İstanbul tahayyülü ise Şarkiyatçı tahayyülün karşılık sayılabilen bir bakışa tekabül ediyordu. Garbiyatçı tabir

edebileceğimiz bu şehir tahayyülüne istinaden hareket eden İstanbul elitlerinin bazıları, Avrupa şehirlerinde 19. yüzyılda gerçekleşen dönüşüm kosut büyük çaplı bir kentsel dönüşüm hareketini İstanbul'da da gerçekleştirmek ve İstanbul'u Avrupa modernitesine yaraşır bir metropol kilmak için elinden geleni ardına koymuyordu. Avrupalı modern şehir idaresi modelinin inşasına paralel bir biçimde İstanbul'da modern anlamda ilk belediyeyi, yani 6. Daire'yi kuran ve yürütenlerin gündeminde bu vardı: Modern altyapı hizmetleri ve imar yoluyla İstanbul'u Avrupa şehirleriyle modernlikte yarışabilir hale getirmek. Benzer bir yaklaşımla dünya endüstri sergilerinde de Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinin modern bir şehir olduğunu ispata çalışan bu sivil toplum kadroları, bir o kadar enerjiyi de İstanbul'un bir Şark şehri olmadığını ispata harcamak zorunda kalıyorlardı.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA ŞEHRI OLARAK İSTANBUL: ÇARPIK KENTLEŞME VE ARABESK

1950'ler, İstanbul'un sosyal çehresini büyük ölçüde köylerden şehirlere göçün şekillendirdiği

yillardı. Çok partili rejime geçilmiş, görece liberal bir siyasi ve sosyal atmosfer yaşandı. Demokrat Parti, cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi ve onun elitizmini altederek ve kitlelerin derdine derman olma sözü vererek yüksek bir oy oranıyla iktidara gelmişti. İlkinci Dünya Savaşı sonrası kurulmakta olan yeni geopolitik dünya dengesinde rol sahibi olmayı kafasına koyan Demokrat Parti, herkese bir ev bir araba vaat edip, Türkiye'yi "küçük Amerika" yapmak yolunda kalkınmacı hamlelere girişiyordu. Amerika'nın izinden giderek yatırımlarını demiryollarından karayollarına kaydırıyor; İstanbul'da araba sahipliği artmaya ve orta sınıf banliyöleri belirmeye başlıyordu. Soğuk Savaş döneminde hegemonya mücadelesi veren ABD'nin müttesifi olan Türkiye, hem savaştan çıkan Avrupa devletlerinin yeniden inşası için ABD'nin sağladığı Marshall Yardımı'ni –İkinci Dünya Savaşı'na katulmadığı halde– almaya hak kazanacak, hem de NATO üyeliğine kabul edilip Kore'ye asker gönderecekti.

Hayat dergisi kapaklarına bakıldığından, İlkinci Dünya Savaşı'ni takip eden yıllarda kültürel Amerikanlaşmanın Türkiye'de aldığı yolu izleri görü-

HALUK ÇOBANOĞLU / PHOTOARAF



lebilir. Bu dönemin ithal ikameci ve ulusal kalkınmacı ekonomi politikaları, küçük esnafı, özel girişimciligi teşvik ediyor, kontrollü de olsa yabancı malların ülkeye girişine izin veriyordu. Bu politikalar sanayileşmeye hız verdi. Tarımın makinalaşması ile işsiz hale gelen köylüler, şehirde büyüyen sanayideki iş olanaklarının çekim gücüne kapıldılar ve köylerden şehirlere göç başladı. İstanbul'da 1950 ile 1980 yılları arasında, Türkiye'nin kırsal alanlarından aldığı göçlerle yüksek hızda bir nüfus büyümesi gerçekleşti. Eski köylüler, şehrin yeni endüstriyel işçi sınıfı haline geldiler.

Eski köylü yeni işçilerin İstanbul'a gelmesiyle, altından kalkılması kolay olmayan bir konut eksikliği ortaya çıktı. Kit kaynaklarını bu eksikliği gidermeye yatırmaktansa başka türlü kullanmayı tercih eden devlet, konut sorununu çözmeyi işçilerin kendilerine bıraktı. İstanbul'da bol bol hazine arazisi vardı ve bu arazilerin o anki koşullarda daha iyi başka bir kullanım yok gibiydi. Fabrikaların ihtiyacı olan işgúcünün sahiplerinin bu arazilere yerleşmesine göz yumuldu. Gecekonular bu müsamahanın gösterilmesiyle inşa edilmeye başlandı. Böylece, şehrin yeni işçi sınıfı köy hayatını şeherde de devam ettirerek yabancılasmaktan, devlet de sosyal konutlarında yabancılasp ayaklanan işçilerle uğraşmaktan kurtuldu. Kalkınmacı düşünceye itibar edenler gecekonuların geçici olacaklarını umuyor, hatta planlama yoluyla bu kontrollsüz gelişmeye dur demeye çalışiyorlardı. Gecekonular ise, kalkınmacıların hayallerinin tersine, sadece kalıcı olmakla kalmadı; hükümetlerin devam eden popülist politikalarının katkılarıyla ve patronaj ilişkilerinin de etkisiyle siyasi güç de kavuştular. Bu dönemde siyasi güç ve tabii ki seçim kazanmanın yolunda gecekonudan geçiyordu.

Gecekonuların şehrə etkisi, fiziksel mekândaki varlıklarından ibaret değildi. 1960'larda "arabesk" olarak adlandırılan kültürel olguyla birlikte, gecekonuların kültürel ve sosyal alana etkisinin mertebesi anlaşılmaya başlandı. Şehir kültürünü gecekonularla birlikte dönüştü. Bu dönüsümü eleştirenler durumu İstanbul'un "köyleşmesi" olarak adlandırdılar. Köyden şehrə göçle oluşan şehir kültürünü aşağıladılar, yüceltilkleri ve "eski İstanbul şehir kültürü" dedikleri muhay-



HALUK ÇOBANOĞLU / PHOTOARAF

yel bir kültürün kaybolup gitmesine ağırlar yakular. "Çarpık kentleşme" söylemi işte burada ortaya çıktı. Bazı akademik araştırmalar, "çarpık kentleşme"nin İstanbul'un bir Üçüncü Dünya şehri olduğunun belirtisi olduğuna işaret ettiler. Bu bakışa göre, Sao Paolo, Bombay gibi Üçüncü Dünya şehirlerine benzer bir biçimde İstanbul da hızlı ve "düzensiz" bir şehirleşme yaşamış, bunun sonucunda da "çarpık" bir fiziksel çevre ile "arabesk" bir şehir kültürü oluşmuştu.

Arabesk müzik, Türkiye'nin sadece batısının değil doğusunun da kültürel formlarına göndermelerde bulunduğu, bu manada Garbiyatçı cumhuriyet ideolojisine ters düşüğü için devlet tarafından da, kurucu cumhuriyet ideolojisine sadık elitler tarafından da kabul görmedi. "Saf İstanbullu" sayılmayan, hibritliğine kötü gözle bakılan bu müzik ve kültür, 1990'lara dek elit çevrelerce aşağılanmaya devam etti. Arabesk müzik 1980'lerde popülist liberal Başbakan Turgut Özal tarafından kucaklanıp 1990'larda anaakım popüler müzikle

edebileceğimiz bu şehir tahayyülüne istinaden hareket eden İstanbul elitlerinin bazıları, Avrupa şehirlerinde 19. yüzyılda gerçekleşen dönüşüme koşut büyük çaplı bir kentsel dönüşüm hareketini İstanbul'da da gerçekleştirmek ve İstanbul'u Avrupa modernitesine yaraşır bir metropol kilmak için elinden geleni ardına koymuyordu. Avrupalı modern şehir idaresi modelinin inşasına paralel bir biçimde İstanbul'da modern anlamda ilk belediyeyi, yani 6. Daire'yi kuran ve yürütenlerin gündeminde bu vardı: Modern altyapı hizmetleri ve imar yoluyla İstanbul'u Avrupa şehirleriyle modernlikte yarışabilir hale getirmek. Benzer bir yaklaşımla dünya endüstri Sergilerinde de Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinin modern bir şehir olduğunu ispata çalışan bu sivil toplum kadroları, bir o kadar enerjiyi de İstanbul'un bir Şark şehri olmadığını ispata harcamak zorunda kalıyorlardı.

ÜÇUNCU DÜNYA ŞEHRI OLARAK İSTANBUL: ÇARPIK KENTLEŞME VE ARABESK

1950'ler, İstanbul'un sosyal çevresini büyük ölçüde köylerden şehirlere göçün şekillendirdiği

yillardı. Çok partili rejime geçilmiş, görece liberal bir siyaset ve sosyal atmosfer yaşanıyordu. Demokrat Parti, cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi ve onun elitizmini altederek ve kitlelerin derdine derman olma sözü vererek yüksek bir oy oranıyla iktidara gelmişti. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulmakta olan yeni geopolitik dünya dengesinde rol sahibi olmayı kafasına koyan Demokrat Parti, herkese bir ev bir araba vaat edip, Türkiye'yi "küçük Amerika" yapmak yolunda kalkınmacı hamlelere girişiyordu. Amerika'nın izinden giderek yatırımlarını demiryollarından karayollara kaydırıyor; İstanbul'da araba sahipliği artmaya ve orta sınıf banliyöleri belirmeye başlıyordu. Soğuk Savaş döneminde hegemonya mücadeli veren ABD'nin müttefiki olan Türkiye, hem savaştan çıkan Avrupa devletlerinin yeniden inşası için ABD'nin sağladığı Marshall Yardımı'nı –İkinci Dünya Savaşı'na katılmadığı halde– almaya hak kazanacak, hem de NATO üyeliğine kabul edilip Kore'ye asker gönderecekti.

Hayat dergisi kapaklarına bakıldığında, İkinci Dünya Savaşı'ni takip eden yıllarda kültürel Amerikanlaşmanın Türkiye'de aldığı yoluñ izleri görü-

HALUK ÇOBANOĞLU / PHOTOARAF



lebilir. Bu dönemin ithal ikameci ve ulusal kalkınmacı ekonomi politikaları, küçük esnafı, özel girişimciliği teşvik ediyor, kontrollü de olsa yabancı malların ülkeye girişine izin veriyordu. Bu politikalar sanayileşmeye hız verdi. Tarımın makinalaşması ile işsiz hale gelen köylüler, şehirde büyüyen sanayideki iş olanaklarının çekim gücüne kapıldılar ve köylerden şehirlere göç başladı. İstanbul'da 1950 ile 1980 yılları arasında, Türkiye'nin kırsal alanlarından aldığı göçlerle yüksek hızda bir nüfus büyümesi gerçekleşti. Eski köylüler, şehrin yeni endüstriyel işçi sınıfı haline geldiler.

Eski köylü yeni işçilerin İstanbul'a gelmesiyle, altından kalkılması kolay olmayan bir konut eksikliği ortaya çıktı. Kit kaynaklarını bu eksikliği gidermeye yatırmaktansa başka türlü kullanmayı tercih eden devlet, konut sorununu çözmeyi işçilerin kendilerine bıraktı. İstanbul'da bol bol hazine arazisi vardı ve bu arazilerin o anki koşullarda daha iyi başka bir kullanım yok gibiydi. Fabrikaların ihtiyacı olan işgünün sahiplerinin bu arazilere yerleşmesine göz yumuldu. Gecekondular bu müsamahanın gösterilmesiyle inşa edilmeye başlandı. Böylece, şehrin yeni işçi sınıfı köy hayatını şeherde de devam ettirerek yabancılasmaktan, devlet de sosyal konutlarında yabancılasp ayaklanan işçilerle uğraşmaktan kurtuldu. Kalkınmacı düşünceye itibar edenler gecekonduların geçici olacaklarını umuyor, hatta planlama yoluyla bu kontrolsüz gelişmeye dur demeye çalışıyorlardı. Gecekondular ise, kalkınmacıların hayallerinin tersine, sadece kalıcı olmakla kalmadı; hükümetlerin devam eden popülist politikalarının katkısıyla ve patronaj ilişkilerinin de etkisiyle siyasi güç de kavuştular. Bu dönemde siyasi güç ve tabii ki seçim kazanmanın yolu da gecekondudan geçiyordu.

Gecekonduların şehrə etkisi, fiziksel mekândaki varlıklarından ibaret değildi. 1960'larda "arabesk" olarak adlandırılan kültürel olguyla birlikte, gecekonduların kültürel ve sosyal alana etkisinin mertebesi anlaşılmaya başlandı. Şehir kültürünü gecekondularla birlikte dönüştü. Bu dönüşümü eleştirenler durumu İstanbul'un "köyleşmesi" olarak adlandırdılar. Köyden şehrə göçle oluşan şehir kültürünü aşağıladılar, yüceltikleri ve "eski İstanbul şehir kültürü" dedikleri muhay-



HALUK ÇOBANOĞLU / PHOTOARAF

yel bir kültürün kaybolup gitmesine ağıtlar yakalar. "Çarpık kentleşme" söylemi işte buralarada ortaya çıktı. Bazı akademik araştırmalar, "çarpık kentleşme"nin İstanbul'un bir Üçüncü Dünya şehri olduğunun belirtisi olduğuna işaret ettiler. Bu bakışa göre, Sao Paolo, Bombay gibi Üçüncü Dünya şehirlerine benzer bir biçimde İstanbul da hızlı ve "düzensiz" bir şehirleşme yaşamış, bunun sonucunda da "çarpık" bir fiziksel çevre ile "arabesk" bir şehir kültürü oluşmuştu.

Arabesk müzik, Türkiye'nin sadece batusının değil doğusunun da kültürel formlarına göndermelerde bulunduğu, bu manada Garbiyatçı cumhuriyet ideolojisine ters düşüğü için devlet tarafından da, kurucu cumhuriyet ideolojisine sadık elitler tarafından da kabul görmedi. "Saf İstanbullu" sayılmayan, hibritliğine kötü gözle bakılan bu müzik ve kültür, 1990'lara dek elit çevrelerce aşağılanmaya devam etti. Arabesk müzik 1980'lerde popülist liberal Başbakan Turgut Özal tarafından kucaklanıp 1990'larda anaakım popüler müzikle

içiçe geçtikten sonra ancak üzerindeki tabu bulutları dağılmaya başladı. 2000'li yillara gelindiğinde ise, bu defa elitlerin kültürel sermayesi bol olan kesimi arabesk müziği keşfetti. Arabesk müzik böylece, neo-liberal zamanların kültürel tüketim ideolojilerine uygun bir biçimde, tarihsel içeriğinden arındırılmış ve yeniden ambalajlanmış haliyle okumuşların kültürel tüketim yelpazesindeki yerini aldı.⁴

KÜRESEL ŞEHİR İSTANBUL

1980'lerden itibaren İstanbul şehir kültürü, askerî darbe sonrasının yarattığı travma ve uygulamaya konulan yeni liberalleşme politikalarıyla şekillenmeye başladı. Dönem, dünyada yükselişe geçen, Reagan-Thatcher öncülüğünde sürdürülen neo-liberal politikalara eklenenme dönemi idi. Kapitalizm bir büyük krizden daha yeniden yapılanarak çıkmıştı ve kapitalist pazarın genişlemesi ve işlerliğinin sürdürülmesi için yeni politikalar icat olunmuştu. 1980 askerî darbesiyle toplumsal muhalefet odaklıları da (hapse atılarak veya Türkiye dışına kaçmalarına neden olunarak) dağılmış, yeni politikaların uygulanması ve ideolojilerin yayılması için uygun ortam yaratılmıştı.

Serbest pazar ekonomisinin benimsenmesiyle ilk yasal Amerikan sigaraları Türkiye'ye girdi, ilk McDonalds dükkanı Taksim'de açıldı, "köşe dönemecilik" kültürel olarak ayıp olmaktan çıktı, bireycilik baş gösterdi, kimlik politikaları zihur etti. Uluslararası markalar İstanbul'da boy göstermeye, çokuluslu şirketler İstanbul'da merkezlerini açmaya başladılar. Uluslararası ticaretin ihtiyaçlarına cevap verecek kongre merkezleri ve beş yıldızlı oteller inşa edilmeye, alışveriş merkezleri gözleri kamaştırmaya başladı. Bütün bunlarla birlikte ihracata dayalı bir büyümeye politikası öngörülüyordu; mesela tekstil sektörü büyüyor, uluslararası sermayeyle ilişkili içinde yeni ekonomik dinamikler ortaya çıkıyordu. İstanbul'da artık Avru-

pa'daki örneklerini aratmayacak sanat ve kültür festivalleri de düzenlenmektedir. 1987'de İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV) çatısı altında başlatılan bu festivaller, sponsorluk kurumunun da yerleşmesiyle serpilip gelişti. Bu festivaller İstanbul'un kültür hayatını hem canlandırdı, hem de ona uluslararası bir boyut kazandırdı.⁵

1990'larda akademisyenlerin de katkılarıyla bir "küresel şehir İstanbul" hayatı kurulmaya başlandı. 1992 tarihli "İstanbul'u nasıl satmal?" başlıklı yazısında Çağlar Keyder, İstanbul'un neo-liberal küresel kapitalizmin kendisine sunduğu fırsatları kaçırmasının gerekligine işaret ediyordu.⁶ Türkiye'nin belli başlı sanayicileri de aynı fikirdeydi: neo-liberal küreselleşme İstanbul'a bulunmaz bir fırsat sunuyordu, ve eğer İstanbul bu fırsatı iyi değerlendirebilirse yeniden, geçmişinde de olduğu gibi, dünya çapında stratejik öneme sahip bir şehir haline gelebilirdi. Küreselleşme gemisine binme fırsatı kaçırılmamalıydı.

"COOL" İSTANBUL

Neo-liberal politikaların radikalleşmesi, özelleştirmelerin marjinal olmaktan çıkması, devletin sağlık dahil çok önemli temel hizmetlerden çekilmesi, Avrupa Birliği'nin 1990'larda Doğu Bloku'nun çözülmesiyle yeni bir genişleme perspektifi kazanması ve bu çerçevede Türkiye'nin AB üyeliğinin yeniden gündeme gelmesiyle, ve son olarak da İstanbul'un 2010 yılı için Avrupa Kültür Başkenti ilan edilmesiyle birlikte yepyeni bir döneme girdi. İstanbul'a uygun görülen "cool" İstanbul tahayyülü işte bu dönemin ürünü. Bu tahayyülü ilginç kılan şeylelerden birisi, kendisinden önce gelen şehir kültürüne dair diğer tahayyülerin hepsini kucaklama iddiasında olması. "Çarpık kentleşme" tahayyülü çerçevesinde değerlendirildiğinde şehrin istenmeyenleri olarak ilan edilen ve kötülenen düzensiz şehirleşme, arabesk kültür, gecekondulasma, kaotik şehir hayatı gibi konular, "cool" İstanbul tahayyülü çerçevesinde bir-

4 Bunun akla ilk gelen ve en bariz örneği Müslüm Gürses'in imtenalaşırılması süreciydi. Gürses'in jilet atturan "acılı" müziği bu süreç sonunda ehlileşip yenilir yutulur hale geldi. Gürses'in Murathan Mungan işbirliğiyle yaptığı albümün bu yazısı okuyanların çoğunun CD koleksiyonunda yerini çoktan aldığına dair bir kehanete bulunSAM çok ileri gitmiş olur muymu?

5 İstanbul'da 1980 sonrası kültür endüstrisiyle ilgili, merkezinde IKSV'nin olduğu bir değerlendirme için, bkz. Sibel Yıldızmcı, *Kentsel Değişim ve Festivalizm: Küreselleşen İstanbul'da Biennial*, İstanbul, İletişim Yayınları, 2005.

6 Çağlar Keyder, "İstanbul'u Nasıl Satmal?" İstanbul sayı 3, Sonbahar 1992, s. 81-85.



HALUK ÇOBANOĞLU / PHOTOARAF

denbire alkışlanmaya ve İstanbul'a özgü olduğu varsayılan hususiyetler olarak anılmaya başlandı. Bugün artık arabesk kültürün mutenalaştırılmış hali İstanbullu entelektüeller tarafından seviliyor, düzensiz şehirleşme sanatçılara, gecekondu kültürü tasarımcılarla ilham kaynağı oluyor.⁷

Bu yeni İstanbul tayahyülünde Şarkiyatlığın da izleri yok değil. Başta bahsettiğim *Newsweek* makalesinde minarelerin oluşturduğu basmakalıp İstanbul silueti sayfalarda baş köşedeki yerini pekâlâ koruyor. Fakat artık bu siluetin yanına bir de, tarzının gayet Avrupalı ve kalitesinin dünya standartlarında olduğu belirtilen canlı gece hayatı, yerel tatlarla küresel formları heyecan verici

bir şekilde harmanladığı söylenen yemek kültürü ekleniyor. Münhasırın yüksek ekonomik sermaye sahibi olanlara hitap eden bu Avrupa tarzında ve dünya standardında eğlence; daha geniş kesimlerin tüketebileceği, yerel tadların küresel ticari formda sunulduğu, *fast food* zinciri şeklinde örgütlenmiş Simit Sarayları'nın hemen yanında yerini alıyor. Hatta bu simitçi dükkanları franchising yoluyla New York'a kadar uzanıyor.

İSTANBUL'U "COOL" YAPAN NE?

Cool'un Zaptı kitabında Thomas Frank'in bahsettiği, 1960'ların muhalif kültürünün ürettiği kitle tüketiciliği eleştirisinin 1990'larda reklamcılar tarafından gasp edilmesi, bu eleştirinin içinden boşaltılıp anaakım kültür tarafından içeriklenmesi ve dahi yeni "hip" tüketicilik normlarının böylece yaratılması sürecinin bir benzerini "cool" İstanbul'da da izleyebiliriz.⁸ Bu yeni tüketiciliğin en önemli özelliklerinden birisi "fark"ı alkışlamak. Başka bir deyişle, farkın içi boşaltıldığı oranda onu şeyleştirip alınır satılır hale getirmek mümkün hale geliyor.

7 İcra ettiği güncel sanatla gecekonduyu sanat galerisine veya müzeye taşıyanlar arasında, 1993'te Genç Etkinlik-1'deki "Gecekondu" başlıklı işiyle Genco Gülan'ı, 2003'te İstanbul Bienali'nde "Ada" başlıklı işleriyle Oda Projesi'ni, 2005 senesinde Sanatorium grubunun gerçekleştirdiği Yüzey Gecekondu projesini sayabiliriz. Bunun yanında, gecekondu kültürünün tasarım alanında ilham kaynağı haline gelmesinin en son ve çarpıcı örneği moda tasarımcısı Niyazi Erdoğan'ın "Dolmuş" başlıklı 2011-2012 sonbahar-kış koleksiyonu. İstanbul Moda Haftası'nda Orhan Gencebay'ın "Bir Tescilli Ver" şarkısı eşliğinde defilesi yapılan koleksiyon, "inden minibüs geçen bütün Türk filmlerinden" ve 1970'ler İstanbul'unun "işçi sınıfından" ilham alıyor (*Hürriyet Cumartesi*, 13 Ağustos 2011).

8 Thomas Frank, *The Conquest of Cool: Business Culture, Counter Culture and the Rise of Hip Consumerism* Chicago: University of Chicago Press, 1997.



Burada mekanizma şöyle işliyor: Kapitalizmin yeni tüketicilik ideolojisinde yerel kültürel fark, küresel kalıplara sığdırılabilen ölçüde yenilir yutulur hale getiriliyor. Richard Wilk'in dediği gibi, "farklılık"ın öncelikle birörnek biçimlerde sunulması gerek ki anlaşılırabilir ve kıyas kabul eder olsun.⁹ Bu, yerel kültürel "fark"ın küresel tüketim dünyasında kabul görmesi için bir ön şart. Aynı Türk mutfağının uluslararası üsluplarla harmonlanması örneğinde olduğu gibi. Diğer bir deyişle, kültürel özgünlük ancak ortak küresel bir dile tercüme edildiğinde yeni tüketim kültürünün parçası haline gelebiliyor. Yine Wilk'e göre bu yaklaşım, neo-liberal küreselleşme döneminde kültürel farkla başa çıkabilmek ve onu idare etmek için icat olunan yeni bir siyasi strateji. Tek bir dili konuştuğu sürece neo-liberal kapitalizm "fark"ı tanıyor, çeşitliliği alkışlıyor ve Wilk'in "ortak farklılara sahip yapılar" (*structures of common difference*) dediği türden yeni bir kültür ve tüketim ilişkisi üretiyor.

9 Richard Wilk "Learning to be Local in Belize: Global Systems of Common Difference" in Daniel Miller, Ed. *Worlds Apart: Modernity Through the Prism of the Local* Londra: Routledge, 1995, s.110-133.

Bu farkların meraklısı *trend-setter*'lar "cool" İstanbul'da şehrin kaybolmaya yüz tutmuş "değer"lerinin avına çıkmış durumdalar. Pukka Living'in Bilsar için hazırladığı *İstanbul Keşif Rotaları*¹⁰ başlıklı alternatif şehir rehberinde yer alan, ve olsa olsa "hip" başlığı altında toplanabilecek olan mekânlar arasında, hem Galata'daki konsept-dükkanlar, "gurme shop"lar, organik ürün dükkanları, yani yeni tüketim kültürünün en yeni tasarım ve modalarını bulabileceğiniz mekânlar var; hem de İstanbul'un yerel kültürünün kaybolan öğeleri mahiyetinde, kenarda köşede kalmış, yeni "hip" kültürün keşfine çıktıığı Eminönü'ndeki Temiz Peynirci, Fatih Camii yakınlarındaki Fatih Sarmacısı, Göztepe'deki Uysal Tuhaftıye, Çengelköy'deki Has Ekmeğ Fırını, Taksim'deki Saat Tamircisi Recep Usta, Ortaköy'deki Motifli Taşçı ile Beşiktaş'taki kahvaltıci Bulgar Pando'nun Yeri var.

Le Cool, 2006 yılından bu yana İstanbul'da elektronik olarak yayımlanıp dağıtılan bir "alternatif" dergi. Dergi kendisini şöyle tanımlıyor:

10 I. Yorulmaz (der.) *İstanbul Keşif Rotaları* İstanbul: Pukka Living, 2010.

"Begenmedigimiz etkinlikleri yazmıyor, para karşılığı tanıtım yapmıyoruz. Şehirde olup bitenler bizi çok heyecanlandırıyor. İstanbul'da insanın kalp atışlarını hızlandıran ne varsa peşindeyiz."¹¹

Barcelona, Dublin, Madrid, Lizbon, Londra, Budapeşte, Paris ve Viyana'da da yayınlanan dergi her Perşembe ücretsiz olarak elektronik posta ile dağıtılmıyor. Ve "cool" İstanbul'da insanın kalp atışlarını hızlandıran şeyler arasında şehir hayatının sözümona kaosu da var. Eskiden lanet okunan, şehrin çekilmez özelliklerinden sayılan "kaotik şehir hayatı," bugünlerde "cool" İstanbul tayahyülü çerçevesinde "değer" kazanmış, kıymete binmiş gibi görünüyor. 2005 senesinde İstanbul'da düzenlenen Dünya Mimarlar Kongresi'nde pek çok konuk mimar ve şehircinin dile getirdiği İstanbul güzelliklerinde, İstanbul'un kaosunun korunması gerektiği, şehrin büyüsünün orada yattığı, Avrupalı şeirlere benzetilmemesinin yeg olduğu, kısaca "düzeltilmemesi gerektiği"nden dem vurulmuştu.¹²

Benzer bir biçimde, "Şehir: Kaos ve Büyü" temalı Uluslararası Fotoğraf Bienali çerçevesinde gerçekleşen iki ayrı sergide de benzer kaos güzellikleri vardı. Bu sergilerden bir tanesinin küratörü Murat Germen, fotoğraflarıyla sergiye katkıda bulunacak olanlara şu konsept metnini gönderdi:

İstanbul dünyanın en güzel kentlerinden biri olmanın yanı sıra bir o kadar da zor, zaman zaman insanı üzen ve yoran bir megalopolis. İstanbul'u gezenlere heyecan verici kılan, içinde yaşayanlara ise kabuslar yaşattıabilen kaotik yapısı ashında. Kaos kavramının, kafa karıştırın, hayatımızı altüst eden ve zararlı bir olgu olarak görmektense; algımızı dürtükleyen, alışlagelmişin dışına çıkmamıza olanak veren, bize önerilen/öngörülen yaşama alternatif oluşturmamızı sağlayan, organik ve doğal bir vaka olarak da görmek olası. Bu anlamda olumlu bir yaklaşım bizim İstanbul'u farklı bir şekilde algılamamıza, sahiplenmemimize ve hatta kendimize mal etmemize yol açacaktır.¹³

11 <http://lecool.com/istanbul/tr/page/hakkimizda> (erişim 23 Şubat 2012).

12 Efnan Atmaca "Bırakın kent kaotik kalsın" *Radikal* 5 Temmuz 2005.

13 Murat Germen, *Sayısal Günlük* Ekim-Kasım 2006, s. 56-59.

Germen gibi Altan Bal da, aynı fotoğraf bienalinde küratörlüğünü yaptığı "O Ana Adamış" başlıklı başka bir sergide, çok benzer bir bakış açısı değişikliğinden ve potansiyelden bahsediyordu. Bienalin "kaotik şehir deneyimi fotoğrafta sanatsal yaratıcılık için kıskırtıcı bir kaynak olabilir" iddiasından yola çıkararak oluşturduğu sergide Bal, kafa karıştırıcı, düzensiz, önceden kestirebilir olmayan şeylerin yaratıcılıkla ilişkisinin altını çiziyordu.

Görünen o ki, İstanbul yeniden adlandırılıyor, ve bu adlandırma sözde kalmıyor. İstanbul'un dönüşümekte olan mekânlarında da bu değişimin maddi izlerini sürmek mümkün. "Cool" İstanbul'un tüketim odaklı mekânsal karşılıklarıyla bir taraftan Tepebaşı'nda, bir taraftan Tophane'de, diğer taraftan Tarlabası'nda yüzyüze gelmemiz işten bile değil. Coğunlukla tüketime veya gayrimenkul speküasyonuna ayarlı bir biçimde dönüsen bu mekânlar, bizi mekân değerlendirmeye dair yeni kriterler oluşturmaya zorluyor. Eskiden burun bükülen, küçümsenen bir sürü şey "cool" İstanbul tayahyülü çerçevesinde bir-birinden cazibe kazanıyor. "Cool" İstanbul, dergilerin, festivallerin, sergilerin başlıklarında boy gösteriyor, etiketleşiyor, dillere dolanıyor, popülerleşiyor.

"Çarpık kentleşme" söylemi akademik dünyadan kitelere yayılmıştı, artık dolmuş şoförlerinden ev kadınlarına İstanbul'da kime sorsanız size "çarpık kentleşme"den kolayca söz edebilir, onu size uzun uzun yerebilir. Hattâ 2000'lerin AKP hükümetinin "kentsel dönüşüm" projelerini hakkı çıkmak için başvurduğu söylem de bu: "çarpık kentleşme" bir hastalık, "kentsel dönüşüm" de bu hastalığa çare olarak sunuluyor. Son tahilde "kentsel dönüşüm," devlet eliyle mülkiyet aktarımına yarıyor. "Kentsel dönüşüm" son beş yılın hakim şehircilik ideolojisinin, yani neo-liberal şehirciliğin en bariz uygulaması kabul edilebilirse eğer, "cool" İstanbul da bu şehirciliğe paralel olarak oluşan şehir kültürünün adı olsa gerek. Bu da bize şehrin gayrimaddi tayahyülüyle maddi üretiminin ne kadar birbirinin içine geçmiş olduğunu, bu iki şeyin birbirinden ayrı düşünülemeyeceklerini bir defa daha gösteriyor.